

Mitt livet

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING

BROMARV | EKENÄS | SNAPPERTUNA | TENALA

NR 1
2015

Läs om:

EN FÖRSAMLING
PÅ VÄG
s. 5-7

ÖGONBLICKS-
BILDER
från en studieresa
s. 10-13

STAFFANS
minnesbilder från
SNAPPERTUNA
s. 14-17



Johannes 15:5

Jag är vinstocken, ni är grenarna.
Om någon är kvar i mig och jag i
honom bär han rik frukt: utan mig
kan ni ingenting göra.

När fyra blev en
Ekenäsnejdens svenska församling

Välkommen!

Välkommen som läsare av Ekenäsnejdens svenska församlings infotidnings allra första nummer!

Tidningen utkommer i fortsättningen 4 gånger per år – vid årets början, inför sommaren, vid höststarten och inför advent och jul. Om Du är församlingsmedlem har Du förmånen att få den levererad direkt till hemadressen. Tidningen placeras också ut i butiker, kyrkor och församlingshus på församlingens område.

Varför en egen tidning?

Mitt i livet är i första hand en av församlingens kontaktlänkar till sina medlemmar. I Mitt i livet har vi samlat information om det allra mesta av församlingens verksamhet under den aktuella säsongen, allt koncentrerat på ett och samma ställe. Här hittar man datum och klockslag för gudstjänster, konserter, klubbar, kretsar, grupper, körövningar och annat som man kanske vill pricka in i sin kalender. Spara därför gärna hela tidningen tills nästa nummer dyker upp. Förändringar kan alltid förekomma, nya evenemang kan komma till och ibland måste också något ställas in, följ därför gärna med vår veckoannonsering i Västra Nyland, Kyrkpressen och på webbplatsen ekenasnejdensforsamling.fi

MÄNNISKOR
behöver
MÄNNISKOR

Mitt i livet är en regelbunden påminnelse om möjligheter som finns, vare sig de för tillfället behövs eller inte, vare sig livet just nu levs i medvind eller under orosmoln som verkar långtidsparkerat sig. Livssituationer varierar och alla har inte likadana behov samtidigt. Men människoliv förändras hela tiden. I församlingen finns möjlighet till hjälp och stöd när det behövs, och inte bara det. Personalens uppgift är också att genom olika verksamhetsformer skapa varierande mötesplatser för människor i alla åldrar. Människor behöver människor och vi mår alla bra av att mötas då och då, lära något nytt och utvecklas, fördjupas eller kanske bara umgås med varandra.

Genom de olika artiklarna och reportagen erbjuder Mitt i livet också fördjupning och möjlighet att dela medvandrares livsberättelser.

I detta första nummer presenterar vi den nya församlingens personal, alla som arbetar med att utforma verksamheten i Din hemförsamling. Vi presenterar också dem som genom församlingsval fått förtroendet att förvalta församlingens och samfundens resurser.

YVONNE LINDSTRÖM
redaktör

Innehåll:

Redaktörens spalt	2
Ledaren: När fyra blev en.....	4
En församling på väg.....	5-7
Personalens kontaktuppgifter	8-9
I begynnelsen.....	10-11
Ögonblicksbilder från en studieresa.....	12-15
Staffans minnesbilder från Snappertuna	16-19
Alias "Kyrk-Anders"	20-22
En återinflyttad finlandssvensks observationer	23
Församlingsrådet och Gemensamma kyrkofullmäktige..	24-25
Församlingens nya kännetecken	26-27
Högmässor och gudstjänster.....	28-29
Barn, familj, skolbarn och konfirmander	30-31
Diakoni, kretsar, mission och bistånd.....	32-33
Musik och körer.....	34-35
Gemensamt Ansvar	36-37
Recept.....	38
Skriva sitt liv / Församling på väg.....	39

Gilla oss på facebook!
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING
För oss som tror att Gud är med mitt i livet



MITT I LIVET

Första årgången
Nr 1/2015

Ansvarig utgivare:

Ekenäsnejdens sv. församling/Anders Lindström, kyrkoherde,
0400-527 488, anders.lindstrom@evl.fi

Adress: Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs

REDAKTION

Redaktör: Yvonne Lindström (044-508 1527), yvonne.lindstrom@evl.fi

Redaktionsteam: Anders Lindström, Staffan Söderlund, Tuija Wilman, Monica Cleve, Ann-Sofi Storbacka, Markus Andersson

Mitt i livet är Ekenäsnejdens sv. församlings informationstidning. Den utkommer 4 ggr/år och postas till medlemshushållen i församlingen. Tidningen är tryckt på miljövänligt papper. Upplaga 6000 ex.

Pärmbild: Markus Andersson

Layout: Ekenäs TypoGraf/CW | **Tryck:** Paino-Kaarina Oy

NÄSTA NUMMER utkommer i mitten av maj 2015.

Obs! Om du inte får tidningen till din hemadress eller med felaktiga adressuppgifter, ta kontakt med redaktören.

Nalle- gudstjänster

De yngsta barnens familjer inbjuds till gudstjänst på barnens villkor. Ta gärna med ett eget kramdjur!

Läs mer på sid. 31.



KONSTSPANARNA KULTUR & KRISTEN TRO

Välkommen till en kväll
om Bromarvs kyrka!

Torsdagen den 16.4 kl. 19 bjuder Konstspanarna in till en kväll om Bromarvs kyrka. Per Lindgård berättar om kyrkans historia; den fatala branden och återuppbyggnaden, arkitekturen, textilierna och inventarierna.

Efteråt bjuder församlingen på kvällskaffe, te och smörgås i församlingshemmet.

Gemensam transport från Ekenäs resecenter kl. 18.10, via Tenala församlingshem kl. 18.30. Retur efteråt.

Anmälning till transporten riktas till pastorskansliet i Ekenäs, tel. 019-24 11 060 senast måndag 13.4 kl. 13.

KOM MED I EN gudstjänstgrupp!

Gudstjänst firar vi tillsammans. Tillsammans lever vi som kristna och bildar Kristi kropp. Tillsammans kan vi också utveckla gudstjänstlivet. Vi börjar med att utarbeta en kvällsmässa.

Mera om gudstjänstgrupper för hela församlingen, torsdag **22.1.2015 kl 18** i Ekenäs församlingshem. Vi planerar starta nya grupper kring samtliga fyra kyrkor.

FÖRSAMLINGSRESA I VÄSTERLED

Kom med på vårresan till Strängnäs, Uppsala och Stockholm!
Läs mer på sid 39.

RAMSDAL

Sportlovsläger för skolbarn.
Se anmälningsuppgifter
på sidan 30.

Missa intel!

"SÅ SKA DET LÅTA"

Efter succén senaste år inbjuder vi igen till en lekfull kväll i sångens tecken den **19.3 kl. 19** i **Tenala församlingshem**. Lagledare är också denna gång Ami Aspelund och Håkan Streng. Husbandet heter "Kaj Kulla på flygel". Programledare är Magi Kulla.

Inträdesavgiften som oavkortat går till Gemensamt Ansvar är 10,- € för vuxna och 5,- € för barn under 16 år. I avgiften ingår kaffe/te/saft som serveras i pausen. Lotteri. Kom med och heja på deltagarna!
De första 100 ryms in.

TENALA

Församlingsträffar (läsmöten)

Till församlingsträffarna är alla i grannskapet välkomna, också konfirmanderna. I en bildkavalkad får vi se glimtar från församlinglivet åren 1994–2004. Vi får information om vår nya församling, utbyter tankar kring tro och församlingliv, sjunger och umgås vid kaffebordet. Gemensamt Ansvar produkter finns till salu.

1. To 19.2 kl.18.30 hos Eva och Jan-Erik Gröning, Harparskog, Ringvägen 1.
2. To 26.2 kl.18.30 hos Camilla och Carl-Gustav Rappe, Olsbölevägen 151a.
3. To 05.3 kl.18.30 hos Petra Moberg och Peter Gröning, Ingvallsbyvägen 358.
4. To 12.3 kl.18.30 hos Brita och Ruben Nyberg, Linjärsvägen 12.
5. To 26.3 kl.18.30 hos Gitta och Karl Augustsson, Skallbölevägen 348.



TEATERUTFÄRD

Vi åker iväg och ser pjäsen Findus flyttar ut på Unga Teatern i Esbo.
Läs mer på sidan 30.



NÄR FYRA BLEV EN

– Ekenäsnejdens svenska församling



Hur känns det nu? Den frågan kan vi få när vi fyllt jämna år eller när vi nått fram till ett mål vi strävat efter. Hur känns det nu, kan vi även fråga oss när den nya församlingen bildats av fyra självständiga enheter. Det är fint att en ny församling bildats, och att det nya inte är ett steg ut i tomma intet eller ut i dimman. Den process som fört oss fram till bildandet av den nya enheten har varit lärorik och perspektivgivande. Det har varit en väg av möjligheter, mycket arbete och många möten. Vi har byggt en kyrka för framtiden.

Hjärtligt välkommen!

I bibeln används ordet välkommen väldigt sällan bara tre fyra gånger. Men att välkomnas är viktigt. Jag vill hälsa dig, ja oss alla välkomna till den förnyade gemenskapen som Ekenäsnejdens svenska församling utgör. Jag önskar att dörrarna skall vara öppna och tilltalet personligt. Jag önskar att innerliga ljus skall visa på gemenskap och värme. Jag önskar att den nya församlingens skall få skydda när hårda vindar drar fram över jorden med isande kyla. Jag önskar att förnyelse och mod skall glädjerikt sprida sig till goda och nya tankar, till goda mötesplatser överallt i vår församling. Jag önskar att den omgivande strukturen skall ge rum för tillväxt, tröst och hopp. Till denna församling hälsar jag dig hjärtligt välkommen!

Församlingen byggs av dess medlemmar. Strukturen skapar ramar och möjligheter för ett fortsatt byggande och för goda möten. Den tradition vi har att förvalta är som en dyrbar skatt som är oss given

under vår stund på jorden. Den skatten skall ges vidare till nya generationer till nya människor till glädje, mod och hopp. När man tänker tillbaka på det arbete som tidigare gjorts i våra gamla församlingar är det ett arbete för det goda, innerligt och sant. Det är med vördnad vi tar emot arvet.

Ett arv att förvalta

Men på samma sätt som Jesus i liknelsen om talenterna lovordade frimodigheten att förkovra den gåva man fått vill vi med frimodighet förvalta vårt arv och inte gräva ner talenterna. Därför har den nya församlingen bildats, därför har strukturen ritats om. Men förändringen är inte slut där. Nu fortsätter arbetet genom de mötesplatser som skapas i församlingen. Organisationskommissionen har fastslagit visionen för Ekenäsnejdens svenska församling. I den sägs det att Ekenäsnejdens svenska församling är en församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen med öppenhet och samverkan, dialogbenäget och kommunicerande. De är många och krångliga ord. Konkret skall detta brytas ner i gemenskap och delande.

Därför än en gång hjärtligt välkommen till den förnyade gemenskapen. Tillsammans bygger vi framtiden.

ANDERS LINDSTRÖM
Kyrkoherde i Ekenäsnejdens
svenska församling



EN FÖRSAMLING

PÅ VÄG

Text: MONICA CLEVE, KAPLAN Foto: MARKUS ANDERSSON, UNGDOMSARBETSLEDARE

Vi är skapta

att vandra i Jesu nåd och sanning. Vi lär oss tidigt att vara i rörelse, att lägga det ena benet framför det andra.

”När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm” (Joh1:36). Lärjungarna följde efter och de gick med honom.

Det var en gång

fyra församlingar, en dag blev de fyra en ny församling. Vägen dit gick via många vägar som varit olika långa eller korta, breda eller smala, svåra eller lätta. Varje människa vandrar sin egen väg, varje församling sin väg.

En gemensam väg är Jesu Kristi kyrka. Det finns en tradition, en kropp och ett hopp. Det finns en framkomlig väg där pilgrimssången ljuder. En väg där många har gått före och där Mästaren själv går fram.

Något händer

då pilgrimen vandrar. Något vaknar, något nytt föds och det inre rummet får liv. Ett inre rum av frihet och stillhet, av frid och glädje i Kristus. Sinnesro ger kraft för kropp och själ. Det är enkla, nästan självklara aspekter av kristen praxis men ofta bristvara i vår snabbt levda värld. Pilgrimsvandringen har ett eget väsen liksom församlingen har sitt att vårda och värna om.

Pilgrimen går ut i sitt inre rum. Den andliga vägen är en sammanlänkad helhet av yttre och inre vandring. Kanske måste man rentav vara i fysisk rörelse för att kunna öppna upp hjärnans och hjärtats rum? Pilgrimsvandring är inte turism i horisontalt läge utan den har en alldeles speciell vertikal dimension. En vertikal dimension från det inre rummet upp till Gud. Bönen är vertikal och en liten pilgrimsvandring i sig liksom andakten och gudstjänsten.





Fredagen 24.10 var en mulen och kylig höstdag. Fjorton pilgrimer samlades kring ljusgloben i Ekenäs kyrka för ljusständning och avgångsbön.



Pilgrimerna efter fullgjord vandring på 17 kilometer.





Församlingen

bär på en stor skatt. Skatten är Guds son som ständigt vandrar. Församlingen är ett Guds folk på vandring. Församlingen beger sig ut, medmänniskor, medarbetare och medvandrare möts på vägen. Bibelns berättelser är delar av en enda stor vandring som pågår än med Herren vid vår sida.

Dopet är livets källa och vandringens utgångspunkt. I nattvarden har vi gemenskap med Kristus och med varandra. Nattvarden är en färdkost förankrad i Gud.

En församlingen är ständigt på väg. Jesus säger om sig själv att han är ”vägen, sanningen och livet” (Joh 14:6). Jesus stannade inte länge på samma plats utan vandrade vidare med det glada budskapet. Han vandrade tillsammans med sina lärjungar. En pågående vandring. Jesus levde enkelt och bekymrade sig inte över jordiska skatter.

Pilgrimen håller riktningen uppåt mot himmelen likt en orientering i hopp och bön. Mästaren håller samman livet och evigheten och har omsorg om hela människan. Evangelierna beskriver hur Jesus gick till de sjuka, gick till de fattiga, hur han lät barnen komma till sig och hur han tvättade lärjungarnas fötter.

Pilgrimsvandring i Ekenäs nejdens svenska församling söker rötter, identitet och sammanhang. Vandringen är ett sätt att betänka sin egen livsväg. Under vandringen kan värdefulla erfarenheter delas vilket kan medföra gott i kropp, själ och församling.

Emmausvandringen

Evangelisten Lukas berättar (kap 24) om hur två lärjungar går längs med vägen mellan Jerusalem och Emmaus utan att

känna igen sin medvandrare. Alla tre går tillsammans en bit på vägen och samtalar med varandra.

Under vandringens gång börjar de förstå att den okände är den samme som Mästaren, den uppståndne Kristus. Då de kommer fram till Jerusalem stannar han kvar hos dem en liten tid för att sedan vandra vidare.

Snappertunavandringen

Fredagen 24.10 var en mulen och kylig höstdag. Fjorton pilgrimer samlades kring ljusgloben i Ekenäs kyrka för ljusständning och avgångsbön. Lämpliga skodon och något slag av ryggsäck hade de flesta, andra även reflexväst och gångstavar.

Uttåget ur Ekenäs gick via Raseborgsvägens asfalterade trottoar förbi garnisonen i Dragsvik där ännu en pilgrim från Tenala anslöt sig till vandrarskaran. Mera asfalt blev det under fötterna mellan Dragsvik och Langansböle. Dagens första paus hölls vid ett av vägskälen med vatten för kroppen och ett bibelord för själen.

Vandringen fortsatte via Grop, Västtanby, Horsbäck, Magnäs, Glamsbacka, Bro för att utmynna på gamla kustvägen och Snappertuna. Pilgrimsvandringen fortsatte längs med ringlande landsväg med korta pauser. Det böljande vackra nyländska höstlandskapet var en bön i sig och ett ord på vägen. Allt emellanåt passerade pilgrimerna en gård medan Dragsviks vatten avtecknade sig metallgrått litet längre borta.

Ett förtjusande skogsparti med doft av svamp, spår av älg, gråsprängda bergsknallar och lingonris tog vid där landsvägen förgrenade sig i flera mindre sandvägar. Strax innan gamla kustvägen kom

doften av häst emot innan djurens maktiga siluetter avtecknade sig i landskapet mellan himmel och jord.

Kustvägens asfalterade väg trampades av tappra pilgrimers fötter medan bilister saktade in för att passera pilgrimsskaran. Vägskalet med avtaget till Raseborgs slottsruiner förde in på den sista pittoreska sandvägen som leder fram till Snappertuna kyrka och församlingshemmet.

På församlingshemmet vankades det laxsoppa och skärgårdslimpa samt äppelkaka. Pilgrimerna lät sig väl smaka av den doftande, goda och närande måltiden efter fullgjord vandring på 17 kilometer. Uppe på Snappertuna kyrkbacke hölls en avslutande bön och apostlahästartarna fick vila liksom vägen tillbaka till Ekenäs kyrka.

Evangelium på fötter

sprider budskapet om Guds rike till hela världen. Apostlarna var missionens budbärare. Paulus gjorde många vandringar och resor. Kristendomen kallades i början helt enkelt för ”vägen” och de kristna var de som tillhörde denna väg. Kyrkan är mobil i vägens bemärkelse.

Genom kyrkans historia har evangeliet åter kommit på fötter genom uppbrott av varierande slag. Evangeliet är en förkunsel om Guds villkorslösa kärlek till oss. Martin Luther sade att kyrkan ständigt måste förnyas, gång efter annan. Nutidsmänniskan har blivit ett slags nomad igen. Dagens människa reser och flyttar ofta. Pilgrimen är en sökande, tänkande och frågande människa, en vandrande gudsmänniska och ett vandrande gudsfolk på väg. ■



Nästa pilgrimsvandring företas mellan Ekenäs kyrka och Tenala kyrka och är planerad till fredagen den 20.3.2015 med start klockan 12.

Personalens kontaktuppgifter

E-post: fornamn.efternamn@evl.fi

om inget annat nämns

Pastorskansliet i Ekenäs: 019-24 11 060

Larssonsvägen 1, 10600

Betjäningsspunkten i Tenala (f.d. pastorskansliet):

019-24 50 550

Sockenvägen 13, 10520 Tenala



Anders Lindström

kyrkoherde
0400-527 488



Staffan Söderlund, kaplan

0400-640 786



Tuija Wilman, kaplan

044-755 3601



Monica Cleve, kaplan

044-755 3627



Ann-Sofi Storbacka,

församlingsspastor,
familjerådgivare
044-300 1707



Sofia Lindroos, kantor (C)

044-755 3600



Yvonne Lindström,

informatör
044-508 1527



Marina Åsten, kanslist

019-241 1060



Gun-May Ekström,

värdinna
040-567 4616



Karola Forsström, kanslist

019-245 0550



Petra Fagerström,

kanslist
019-241 1060



Håkan Lindroos,

församlingsspastor
040-761 5072



Niels Burgmann, kantor (B)
044-755 3628



Helena Hollméus, ledare
för barnverksamheten
044-755 3611



Ellen Malvina Qvarnström,
ledare för eftermiddagshem
0400-291 334
ellen.qvarnstrom@evl.fi



Markus Andersson,
ungdomsarbetsledare
044-755 3635



Pia Nygård, kantor (C)
044-755 3634



Kjell Wikström,
ungdomsarbetsledare
040-821 5327



Tom Blomfelt,
ungdomsarbetsledare
040-845 3942



Karita Lindgård,
församlingsmästare
040-743 6649



Mona Andersson,
värdinna
040-548 4783



Nina Fabritius-Ylitalo, diakon
040-722 3312
nina.fabritius@evl.fi



Carita Englund, diakonissa
040-572 9510



Henrik Holmberg,
församlingsmästare
0400-806 137

Sonja Knuts-Söderlund,
t.f. diakon
(tjänstledig 1.3–30.4.2015)
040-839 6733



A satellite view of Earth showing the continent of South America in the center, surrounded by the Atlantic Ocean to the east and the Pacific Ocean to the west. The image shows cloud patterns, including a large cyclone in the North Atlantic. The text "I begynnelsen" is overlaid in a blue, serif font with a white outline and a dotted underline.

I begynnelsen

I begynnelsen, de första orden i vår bibel. Från första början, innan någonting fanns. Vi anar pausen efter orden som ger utrymme för människan att tänka och drömma. Vi anar lägereldens lågor som stiger upp mot natthimlen i berättelsernas värld långt tillbaka i tiden.

Tiden går vidare, vi byter språk från hebreiska till grekiska och läser Johannesevangeliet som använder samma metafor på annat språk, grekiska, och i ett annat sammanhang: ”I begynnelsen var Ordet.”

I Johannesevangeliets prolog finner vi likhet till skapelseberättelsen, till ordet som uttalas och skapar liv och kosmos i kaos. Ordet kommer i världen när Jesus föds. Gud blir människa. En ny början, en ny skapelse.

Logos – förnuft och logik

Det grekiska ordet logos (ord, förnuft, logik, proportion) är ett ord som uttrycker hur kosmos skapas i kaos, hur ordning uppstår i oredan. Det handlar om tydligare perspektiv och ordningar som kan gestaltas och betraktas. Hela detta sätt att tänka kan oreflekterat fördomsfullt stå i motsats till tro. Men grunden för tro och helighet är inte bara en svävande känsla utan en struktur, som ger mänskliga ramar åt det gudomliga. Heligheten blir gripbar och delbar. Den hebreiska berättelsen om skapelsen försöker på ett semitiskt sätt gestalta för sin samtid den innersta meningen i livet och tillvaron. Den grekiska texten i Johannesprologen strävar efter att skapa ramar för tro och helighet, ge gripbara bilder för det outgrundliga och vila i människans sökande, att logos även kan förstås som förnuft är en intressant koppling. Fastän tron är en subjektiv upplevelse är dess styrka inte det diffusa eller hemlighetsfulla. Trons styrka finns dels i det subjektiva och dels i den ram av perspektiv som logos ger. Trons kraft finns hos källan till livet, hos Gud själv. Inkarnationen, att Gud blivit människa, skapar yttre ramar för förståelsen av det outgrundliga utan att för den skull tillintetgöra det intuitiva och personliga. Logos ger ramen. Logos ger koordinaterna för livsvandringen. Logos är förnuft, logik och proportion, vilket samtidigt bejakar livet i sin helhet och att inget är främmande för Gud. I begynnelsen skapades världen ur en källa av godhet och kärlek, det säger skapelseberättelsen. Enligt Johannesprologen är det dags för en ny början i den skapelse som redan finns. Gud blir människa. Ur samma källa av barmhärtighet stiger det nya livet fram av befrielse, förlåtelse och tröst.

Varde ljus..

Gamla testamentets berättelse om hur Gud sade: ”Ljus, bli till! Och ljuset blev till och Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret” går igen i Johannesprologen där ljuset lyfts fram.

Där heter det: ”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Ljuset är det andra stora begreppet. Ljuset som skall upplysa mörkret och svårigheten, som skall ledsaga människan i livets labyrinter, som skall skänka henne mod, hopp och glädje. Ljuset som skall befria. Om ordet representerar det logiska, det strukturella representerar ljuset mera det intuitiva, outgrundliga och omedelbara. Ljus och ord finns som centrala begrepp i gamla testamentets berättelse och finns välgrundade i Johannesprologen. Det behövs både ord och ljus. Det behövs både struktur och känsla i människans växande och mognande i tro och mening.

En ny församling i ordets kyrka

Jag vill använda denna bild för den nya församling som sett dagens ljus. En ny början med förnuft och god känsla, med struktur och vägledande ljus. Ordets kyrka som med glädjens och frimodighetens ljus vågar möta framtiden.

Att den lutherska kyrkan är ordets kyrka implicerar i sig en ständig förnyelse och tolkning av det kristna budskapet. I ordets kyrka finns utrymme både för det kognitiva och för det emotionella.

Orden blir ödmjuka bärare av det outgrundliga. Orden kan inte helt förklara livet men nog vara våra vägvisare under jordevandringen. De gamla orden fördjupar vår kunskap, d.v.s. vi kan äga kunskap om det som hänt. Men utan de nya orden som tolkar livet idag skulle budskapet bara degraderas till en dogm som varit, som inte längre är. De nya orden är som friska skott på det gamla trädet, som strävar mot nytt ljus och gläds över livets gåva. ■

ORDEN KAN
INTE HELT FÖRKLARA
LIVET MEN NOG VARA
VÅRA VÄGVISARE
UNDER JORDEVANDRINGEN.



1. Chora, närbild av mosaik.
 2. Desis – ikonen i Hagia Sofia. 3. Det ekumeniska patriarkatet i Istanbul. 4. Vy från stan. 5. Det blå ögat, som skyddar och vänder bort de onda blickarna.



” Det är omöjligt att fånga dofterna och lukterna, ljudvärlden och oljudet, språket och sorlet omkring en, myllret och vimlet av människor och åter människor, bönerop och musiken. ”



ÖGONBLICKS- BILDER

från en studieresa

Text & foto: TUIJA WILMAN

Under mina fördjupade studier i bibelteologi (åren 2012–2014) vid Kyrkans Utbildningscentral har jag rest genom historien och kulturerna. Börjades från den gammaltestamentliga teologin hörde vi föreläsningar, läste böcker, skrev uppsatser och diskuterade, och satte oss in i den tidiga kristna kyrkans tänkanden. Vi påbörjade också förberedelserna inför en studieresa som skulle bära av till Turkiet, det forna Mindre Asien. Vad har bibelteologi med det landet att göra, vad vet jag om vårt resmål? Starkt kaffe, kebab, Hagia Sofia, sultaner, det osmanska riket, Bosporen, moskéer, kravaller på Taksim-torget, Istanbul...

En bild berättar mera än tusen ord. Den känslan har jag när jag tänker tillbaka på min studieresa hösten 2014. Men bilderna är inte allt! Det är omöjligt att fånga dofterna och lukterna, ljudvärlden och oljudet, språket och sorlet omkring en, myllret och vimlet av människor och åter människor, bönerop och musiken. Jag minns den vänlighet som människorna visade mot oss och den utsökta maten som är en mix av grekiska, syriska, persiska, bosniska och armeniska influenser som många kallar för en av de bästa i världen.

Mitt i myllrande: Istanbul

Resebyrån har reserverat en buss till vårt förfogande. Den avhämtar oss från flygfältet och genom bussfönstret ser jag hur bebyggelsen är tät. Hus vägg i vägg, vägar kors och tvärs och bilar överallt. Väl framme vid hotellet är det dags för inkvartering och middag. Vid kvällspasset håller några av mina reskamrater föredrag om staden och de viktigaste händelserna genom historien. Vi lär oss att Desis-ikonen som finns i Hagia Sofia framställer Kristus som Pantokrator (Allseende) tillsam-

mans med Föregångaren Johannes Döparen och Gudföderskan Maria. Ikonen är inte en målad fresk utan ett mästerverk av tusentals mosaikbitar i olika färger och nyanser som krävt ett enormt arbete. I den moderna terminologin kunde man beskriva att den är en helhet av tusentals pixlar som tillsammans bildar en fin helhet. Desis - ikonerna är c 6 meter på bredden och ca 4 meter hög.

Följande dag vandrar vi i staden. Vi besöker det Ekumeniska Patriarkatet där den ortodoxa kyrkans överhuvud verkar och tänder bönelys under liturgin som firas till minne av den heliga Eufemia. Körens sång liknar den ortodoxa liturgin i Finland men den har en annorlunda framtoning. När jag sedan hör böneropet från de tiotals minareterna i närheten förstod jag den orientaliska prägel och påverkan på den ortodoxa prästens sång. I Hagia Sofia som byggdes som katedral i Konstantinopel hittar vi Desis-ikonen och många tavlor med arabisk kalligrafi från de 500 år som Hagia Sofia användes som moské. Året 1934 förvandlades kyrkan och moskén till det museum som den är i dag. Det moderna Turkiet föddes under ledning av Mustafa Kemal Atatürk och kännetecknande för republiken var att samhället skulle vara klasslöst, att kvinnor var jämställda med män, att religionen skulle separeras från utbildning, kultur och rättsväsende och att medborgarskapet var det som definierade vem som var en turk. Det finns statyer, bilder och väggmålningar av Atatürk (hedersnamnet ”turkarnas fader”) överallt.

I Grand Basar doftar det av kaffe och kryddor, prutande av priser hör till och kan ta länge. Jag lyckas köpa två olika linnetyg förmånligt och känner mig riktigt nöjd efter att ha gjort business efter konstens alla regler. På gatorna gasar bilarna på och tutar, spårvagnarna och bussarna kör förbi, det är varmt



- 1. Romerska gravstenar.
- 2. Pamukale.
- 3. Den vita stenen.
- 4-5. Filadelfia.
- 6. Zeus altare i Pergamon.

Den vita stenen får alla som segrat i sin hand och på stenen står ett hemligt namn (se Upp. 3:12).



och jag är hela tiden törstig. Vattenflaskan blev min bästa vän! Det var viktigt att köpa buteljerat vatten eftersom kranvattnet inte är drickbart. Till och med tandborstningen sker med vatten från flaska. Jag hade svårt att sova under de två första nätterna. Hotellrummet var toppen men jag själv var så fylld av alla impulser och intryck att jag hade svårt att komma till ro. Miljonstaden Istanbul och det starka teet hade säkert en viss inverkan!

Mot Mindre-Asien: Nikea

Tidigt på morgonen lyfter vi ut våra resväskor i hotellkorridoren och väntar vid bussen att väskorna hämtas ned. Det är landets sed. Vi var envisa och förde upp våra väskor själva första kvällen såsom vi finska kvinnor och män är vana vid men det var inte så lyckat enligt vår lokala guide Ali. Den andra guiden var Kirsti som är gift med en grek sedan 40 år tillbaka och jobbar som reseledare både i Grekland och Turkiet. Den tredje reseledaren var vår utbildare Mika Aspinen som undervisar bibelteologi vid Kyrkans utbildningscentral. I bussen var det mest Kirsti och Mika som talade i mikrofonen men Ali ville också säga sitt med på ”engelskt-turkiska”. Det blir också min tur att fatta micken och berätta om den lilla staden Nikea. Där samlades det första ekumeniska kyrkomötet år 325 e.Kr. och formade läran om Guds treenighet (den niceanska trosbekännelsen). Nikea var också värd för den sjunde ekumeniska synoden som fastställde kyrkans lära om ikoner år 787. Den bysantiska bildstriden om ikonerna bröt ut på 700-talet och otaliga ikoner och mosaiker förstördes eftersom man ansåg att ingen fick avbilda Gud. Efter synoden var det igen tillåtet att använda ikoner både i kyrkor och hem.

Det finns ruiner och rester av stadsmurar överallt! Här tycks det finnas mera välbevarade bevis från den romerska tiden än i Grekland. Romarrikets fall och den bysantiska eran fram till 1400-talet är närvarande i det här landet som är en mix av gammalt och nytt, öst och väst. Vid kustremsan vid Egeiska havet mot Grekland verkade de tidiga kristna församlingarna i livliga handelsstäder. I Efesos har aposteln Paulus vandrat längs stadens huvudgata kantad av ståtliga pelare och kanske besökt det enorma Celcusbiblioteket som återskapats sten för sten. Här har Paulus förorsakat kalabalik när han tagit till strid med silversmeder som tillverkade bilder av gudinnan Artemis (Diana) i silver. I den stora romerska teatern med 25 000 tusen sittplatser predikade Paulus mot avgudadyrkan. Det kan man läsa mera i Apostlagärningarna (Apg. 19: 23–40).

De sju församlingarna i Uppenbarelseboken

Uppenbarelsebokens författare adresserade sina brev till sju församlingar som var centralorter inom handel, hantverk, resor, kultur och det religiösa livet. Dessa städer var Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia (Upp. 2–3). Dessa välkända kristna församlingar uppmanas att omvända sig och återgå till sin Frälsare Jesus Kristus och författaren Johannes använder bilder som tilltalar de lokala in-

vånarna. När vi anlände till någon av dessa städer sökte vi en lugn plats i turistvimlet och någon i gruppen läste högt brevet till just den församlingen.

Församlingen i Efesos uppmanas att ta avstånd till nikolaiter som genom sitt liv och sina gärningar bröt mot apostlarnas påbud. I Smyrna hotades församlingen från två håll: kejsarkulten som stred mot den kristna tron hade kommit till staden och de kristna med sin avvikande tro hade svårt att försörja sig, därför var de i ekonomisk knipa. Den lokala judiska församlingen var också fientligt inställd mot de kristna.

Staden Pergamon var en mäktig centralort i Mindre Asien. Uppenbarelsebokens författare verkar känna väl till förhållandena i Pergamon och hänvisar också till det stora Zeus-altaret (“...där Satan har sin tron.”). Johannes varnar alla att delta i den hedniska kulten och försäkrar att det är möjligt att omvända sig och göra bot och bättring. Den vita stenen får alla som segtrat i sin hand och på stenen står ett hemligt namn (se Upp. 3:12). I Thyatira kan de trogna se morgonstjärnan som syftar på Kristus som har samma makt som Gud. Sardesborna får en försäkran om att deras namn inte skall strykas bort ur livets bok och i staden som var känd av det finaste vita ylletyg fanns några som inte hade fläckar sina kläder.

I Filadelfia finns en mäktig pelare som står kvar bland ruinerna där vi också träffade en grupp präster och diakoner från Hong Kong. I Uppenbarelseboken skall de som segrat göras till en pelare i Guds tempel. Vi tittar på pelaren och samtalar med våra kinesiska kolleger. Den sista staden heter Laodikeia som dag för dag grävs fram under jordmassorna. Staden var känd av de svarta ylletygerna men det var inte bra enligt Johannes, de skulle klä sig i vitt. Brevets bildspråk leker med orden varm, kall och ljum. Genom staden strömmade en flod som fick sitt vatten från de varma källorna i Hierapolis (nuvarande Pamukale). Under den cirka 10 kilometer långa sträckan hade vattnet blivit ljummet. Varmt eller kallt vatten kan man dricka medan ljummet dricksvatten vill man inte ha. Bildspråket sägs syfta på människor som hade blivit döpta med deras tro hade svalnat.

Bibelordet blir mera levande

Genom studieresan och studierna har jag fått större förståelse för den tidiga kristna kyrkans liv och teologi. Det är viktigt att kunna se hur de olika bibelböckerna är förankrade i historiska händelser och människornas tänkande. Det var också spännande att resa till ett land där kulturen och religionen är så annorlunda än i Finland. Att träffa människor från andra kulturer vidgar vyer och ökar förståelse för det som är annorlunda. De kristna är en liten minoritet i Turkiet och för dialog med muslimer som känner till Jesus som en viktig profet men vill gärna veta mera om honom. Innerst inne är vi alla likadana: människor som älskar sina närmaste, tycker om god mat och har öga för det vackra mitt i vardagen. Vi vill leva i trygghet och söka tröst hos Gud. Religionsdialogen är viktigare än någonsin tidigare! ■



”

Om mina
16 år som präst i
Snappertuna kunde jag
skriva mycket mer än
en tidningsartikel.

”



1. Snappertuna kyrka. 2. Inga Berglund. 3. Alma Fagerholm i sitt hem på Strömsö. 4. Vivan Hindsberg leder Snappertuna-kören. 5. Kyrkbyns missionskrets. Maj-Lis Ahlfors, Greta Röman, Dagmar Nyberg, Greta Peltonen, Ingrid Karlsson, Gunni Rosenqvist (skymd), Carina Rosenqvist, Daniela Söderlund och Isidor Hellman.



STAFFANS

minnesbilder från

SNAPPERTUNA

Text & foto: STAFFAN SÖDERLUND, KAPLAN

Det var bitande kallt i Helsingfors. Allt var förbrett för flyttningen till Snappertuna. **Kaj Grönroos** från Dalsbruk skulle med en av sina transportbilar ta möblerna och flyttlådorna. Flickorna **Camilla** (3 år) och **Susanne** (1,5 år) var hos morföräldrarna i Dragsfjärd under flyttningsdagarna. Min fru **Lolan** och jag (båda 25 år gamla) skulle ta bilen. Bilen, en äldre Renault 4, vackert blå till färgen, hade vi haft ett drygt år. För säkerhets skull parkerade jag den uppe i backen vid Berghälls kyrka på torsdag kväll. Kölden kunde göra bilen svårstartad.

Fredag, den 16.12.1978, lämnade vi Helsingfors. Med backstart fick vi igång bilen och så körde vi igenom det vintriga landskapet mot Snappertuna. Kontrasten till huvudstaden var stor då vi i Karis vek in på den kurviga vägen och körde mot Snappertuna kyrkby. Allt var vitt. Husen stod glest längs vägen. Vid Sparbanken och Snappertunaboden visste vi att vi strax skulle vara framme. Vid Lillbarsgård såg vi kyrkan och så körde vi upp framför prästgården. Det var en otrolig känsla att få flytta in i en rymlig prästgård. Där skulle vi bo i 16 år och familjen skulle utökas med barnen **Daniela** och **Andreas**.

Om mina 16 år som präst i Snappertuna kunde jag skriva mycket mer än en tidningsartikel. Nu har det gått 20 år efter att familjen år 1994 flyttade från Snappertuna till Tenala, och det är bara en dryg månad tills Ekenäsnejdens svenska församling ser dagens ljus. Jag konstaterar att jag igen kan titulera mig präst i Snappertuna även om mitt tjänsteställe fortsätter

att vara i Tenala. Det jag nu berättar blir strödda minnen. Jag skriver inte om familjen, inte heller om Fotoklubben, församlingshemmets tillbyggnad, prästgårdens renovering, kyrkans 300-års jubileum, Gotlandsresor. Om allt sådant kunde man säga mycket. Jag vill nu främst lyfta fram minnen av några personer som kom att betyda mycket för mig, min familj, och också för församlinglivet. Dessutom kan här slinka in andra helt lösryckta minnesbilder som ”ploppar upp”. Samtidigt vill jag understryka att de personer jag nämner inte på långt när är de enda som är värda att nämnas, det finns bara inte rum för allt. Jag hoppas också att ingen tar illa vid sig för att jag här nämner dem vid namn. Kanske jag inte minns allt helt rätt. Lolan var den i familjen som hade lättast att komma ihåg och som snabbt lärde känna människor. Men efter hennes död år 2005 har jag inte henne att fråga.

Den första församlingsbo vi träffade var **Vivan Hindsberg**. Hon såg till att vi kom in i vårt nya hem. Hon koordinerade allt. Hon sa skämtsamt att hon som församlingens enda anställda utöver sina egna arbetsuppgifter; att vara kanslist, kontor och barn- och ungdomsledare, också en tid fått vara präst. Och sådan var hon, mångsidig och tjänstvillig. Med henne samarbetade jag till år 1986 då hon flyttade till Karis och satsade på blommor i en blomsteraffär. Redan dagen efter att vi flyttat in fick vi se henne på söndagsskolans julfest. Den lilla gamla sockenstugan som användes som församlingshem fylldes av barnfamiljer.

Och tillsammans med söndagsskolledaren Gunhild (Gunner) Rosenqvist ledde hon programmet. Familjerna vi träffade där blev bestående vänner.

Vivan var mån om att vi blev bekanta med församlingsborna. Hon hjälpte oss att knyta kontakter. När jag kom till församlingen ledde hon en ungdomskör. Flera av flickorna i kören har jag senare haft kontakt med. Bl.a. **Eva Åström** som gifte sig Grönroos och blev "frissa-Eva" i Tenala. Det fanns gamla traditioner med gemensam sångkör i Hembygdens Vänners regi under ledning av kantorn. Och snart upplivades Snappertunakören under Vivans ledning. Kören sjöng i kyrkan under de större kyrkliga helgerna men också t.ex. på Snappertunadagen vid Raseborg slott. Kören har haft trogna sångare i många år. Till dem hör bl.a. bröderna **Hasse**, **Svante** och **Anders Lindholm**.

Familjen Lindholm kan man inte nämna utan att komma ihåg pappa **Hilding**. Han stod plötsligt en dag utanför köksdörren och ville träffa den nya kyrkoherdefamiljen och önskade oss välkommen. Redan då hade han sitt kännpaka utseende med litet skäggstubb och långt rufsigt hår, hatt och läderstövlar. Han kom inte tomhänt han gav oss en ljuslapp som han tillverkat i kopparplåt. Den pryder ännu stugvägen i sommarstugan. När församlingen inför kyrkans 300-årsjubileum försökte hitta någon som åtog sig att göra ett nytt kopparkors till Montgomerys gravkapell åtog sig Hilding uppgiften fast det gamla korset nästan helt hade hunnit förstöras. Det fina resultatet kan alla idag se utanför kyrkan.

Av församlingsborna var **Gunner Rosenqvist** den som under hela min tid som kyrkoherde deltog i församlingslivet som aktiv frivillig resurs. Strax innan vi kom till Snappertuna hade hon blivit pensionär efter sin tid som lärare i Finnäs skola (Snappertuna skola). Hon var också nybliven änka. Det gick inte många veckor innan hon bjöd hela familjen hem till sig. Hennes hem, Furutorp, blev en kär plats för oss alla. Otaliga gånger har hon bjudit oss till sig. Ibland var barnen ensamma där. Det bakades pepparkakor, Gunner högläste och det lektes. Det är bara hos Gunner som barnen fått uppleva levande julgransljus. Gunner var söndagsskollärare, församlingsfadder och missionssekreterare. Den sist nämnda uppgiften brann hon för. Kyrkbyns och Degerölandets missionskretsar verkade i församlingen då vi flyttade in. Tack vare Gunner kan vi säga att kretsarna levde upp. Jag hämtade Gunner med bilen och ofta plockade vi upp några till på vägen. Ibland fick jag köra någon extra tur för att få alla med. Och så samlades vi i hemmen. Vi sjöng, höll andakt, umgicks och Gunner högläste ur missionsbrev och ur någon bok. Kaffeslantarna och lotteri- och basarpengarna gick sedan till Finska missionsällskapet. Jag hade inte varit länge i Snappertuna förrän det blev aktuellt att starta en missionskrets i Langansböle. Också den kretsen satsade Gunner lika helhjärtat på. Jag överdriver inte då jag säger att det var Gunner som person, som väldigt långt skapade den hjärtliga och uppskattade stämningen vid våra träffar.

Om Gunner är ett lysande exempel på vad en enskild församlingsmedlem kan åstadkomma för församlingsverksamheten så är också **Göta Lindqvist** från Torsö det. Göta hade inte möjlighet att engagera sig som Gunner, men hon vände sig till Vivan och framförde önskemålet att församlingen skulle ha någon form av verksamhet på Torsölandet. Det blev starten på våra Torsöträffar. Vi samlades regelbundet i hemmen där vi umgicks vid kaffekoppen, sjöng och höll andakt. Julfesterna och sommarsamlingarna är särskilt i minnet. **Gottfrid Fagerström** inbjöd till sommarsamlingar på Björnö och senare i dotterns stuga på Lillklobben. **Olof Sjölund** från Ytterön var ofta med och jag minns då han bjöd oss på båtskjuts ut till Lillklobben. Han som kunde vattnen utan och innan träffade på en grynnan. Men allt gick väl. Olof besökte jag också privat. Han tog mig en gång med på sin snöskoter då han skulle vittja sina nät. Den gången demonstrerade han också hur han gick till väga då han vid en specialställning lappade näten.

Snappertuna är mycket skärgård. Det lärde jag mig fort. 1980 drunknade **Torvald Fagerholm** från Strömsö i en ålder av 52 år. Det var inledningen på min vänskap med familjen Fagerholm. Det blev flera besök ute på Strömsö. Och alltid bjöds hela min familj. Änkan **Inger** har hämtat oss med båt från Sandnäsudd. Sonen **Jörgen** har hämtat oss med både båt och snöskoter. Vi har mötts i anledning av dödsfall, vid Torvalds föräldrars, **Alma** och **Martin Fagerholms** bemarkelsedagar och också vid Jörgens vigsel och hans barns dop. Nu bor Torvald Fagerholms barnbarn i Tenala och jag har fått döpa barnbarnsbarnen. Utöver Strömsö blev det att besöka Långön, Wäxär, Kalkholmen, Alholmen, Hummelskär, Halstö, Nothamn och Gästans. Alla holmarna var bebodda året runt. Hur det är i dag vet jag inte. Det var främst sommarens läsmöte som cirkulerade mellan holmarna. Till det läslaget hörde också Eklöfs och Grönqvists på Sandnäsudd. Församlingens diakonikrets bjöds till Hummelskär av **Maire** och **Ragnar Lindström**. På Boxby och Sandnäsudd området startade vi en diakonikrets när församlingen efter en lång tid utan diakonisa kunde anställa **Maria Biström** år 1980. **Greta** och **Germund Bäckman** var eldsjälur i verksamheten.

Boxby kan inte nämnas utan att Svartbäck nämns. **Age** och **Maggi Berglund** från Svartbäck har gett mycket till Snappertuna församling, ja till hela Raseborgs prosteri. De lät sin blindfödda dotter **Inga** utbilda sig till kantor vid Sibelius akademien. På grund av sitt handikapp kunde hon ändå inte få kantorsrättigheter. Redan som ung hade Inga spelat på Snappertuna kyrkas orgel. Hon vikarierade ofta, men det gjorde hon i hela Västnyland. När Vivan lämnade sin tjänst 1986 delades kantorssysslan på flera. Inga fick tura om vid gudstjänster och andra sammankomster med **Siv Victorzon**, medan **Plorr Åkerberg** och senare **Eva Henricson** åtog sig att vara dirigenter för Snappertunakören. Samarbetet med Inga var givande. Jag konstaterade ofta att hon klarade mer än många andra kantorer. Hon behövde inga noter. Jag kunde gnola en melodi för



1. **Gunni Rosenqvist**. 2. **Hilding** och **Thelma Lindholm** med hjälpredor på Snappertunadagen. 3. **Göta** och **Rolf Lindqvist** på Torsö med min son **Andreas**. 4. **Oskar Bittait** från Tunahemmet. 5. **Maire** och **Ragnar Lindström** på Hummelskär.



henne, eller läsa upp noterna och hon spelade prima vista. Det hon ville minnas skrev hon med blindskrift noter åt sig. Då den nya psalmboken utkom år 1986 gav det henne extra mycket arbete. Då satt vi ofta i telefon och jag fick diktera noterna i melodistämman. Samma gällde de nya mässlodierna. Inga var alltid lika ivrig. Hon var kantor på heltid. Det var hennes liv. En sång som hon gärna sjöng vid minnestunder var sången "När du går över floden går du ensam...". Men efter att vi en gång funderat på att texten var onödigt allvarsam, skrev hon själv texten till en andra vers där hon betonade att "När du går över floden är Jesus med dig...". Innan jag flyttade till Tenala kunde vi med dispens från domkapitlet anställa Inga som ordinarie C-kantor på deltid i Snappertuna.

Helt kort vill jag slutligen nämna att tack vare den gamla uppdelningen av församlingen i omkring 10 olika läslag blev de enskilda byarna och församlingsmedlemmarna fort bekanta. I alla större gårdar hölls läsmöten. Det var trivsamma tillställningar där man lätt lärde känna varandra och fick ventilerade aktuella frågor. Utöver skärgårdens läslag höll vi läsmöten i Båsa, Råby, Olars, Ollas, Klockars, Simons, Fagnäs, Husqvarn, Bredslätt, Rullarsböle, Gebbelby, Kudiby, Köpböle,

Total, Persö, Sundsbacka, Norrby, Söderby, Svartbäck, Väster-
vik, Stubböle, Gammelboda, Langansböle, Gropby, Västanby,
Horsbäck, Broby, Repubacka, Harparbacka, Lillbarsgård, Bars-
gård, Johannesberg, Höstnäs m.fl. ställen. I regel var t.ex. de
förtroendevaldas hem alltid öppna för läsmötena. Då jag flyt-
tade till Snappertuna hade församlingen ca 1300 medlemmar.

Min Renault 4 tjänade bra på Snappertuna vägarna. När **Erik Bäcklund** (församlingsrådets viceordförande t.o.m. år 1979) fick se bilen första gången, tyckte han den var konstigt bekant. Inte undra på eftersom **Erik Stenström** från Råby hade bytt bort den ett drygt år innan, och då var det jag som köpte den. En gång då jag var utan bil fick jag ta cykeln till missionskretsen hos Gunni. Det var ok, vägen var ju kort. Men jag skulle ha **Oskar Bittait** från Tunahemmet med mig. Vi klarade oss. Oskar fick sitta på pakethållaren. Oskar var annars den som varje söndagsmorgon ringde på prästgårdsdörren och bad om att få psalmnumrorna och så läste han upp kyrkdörren och satte upp numren på tavlan. Min Renault 4 kände kurvorna från tidigare men den kunde inte förutse de nya groparna på vägarna. Efter ett par års tjänstgöring hamnade jag av vägen på rakan vid Baggård och bilen måste skrotas. ■



*I Bromarv sades det
– med en glimt i ögonvrån –
att "när vi har Kyrk-Anders
behöver vi varken präst eller
kantor, han talar som en
präst och sjunger som
en kantor".*



"KYRK-ANDERS"



Jag har bjudit in mig själv till Bromarvs församlings förre församlingsmästare Anders Ginlund, som under tretton års tid var en bekant syn i kyrkbybilden för både bofasta och sommargäster. Sedan 1996 är Anders återflyttad till sina hemtrakter, närmare bestämt till barndomshemmet vid Tappovägen där föräldrarna i tiderna drev jordbruk.



Text: YVONNE LINDSTRÖM, INFORMATÖR

En måndagseftermiddag i gråaste oktober hälsar jag på hos Anders Ginlund, en vän som efter avslutat yrkesliv återvänt till barndomens ängar och skogar. Havsvikar som åstadkommit av istiden gör resan längre än den annars varit och känslan av att färden går mot en avkrok – om än naturskön – är påtaglig. Medges bör att det här är första gången jag besöker Västansfjärd.

Det är länge sedan vi sågs och Västansfjärdsdialekten är snäppet tydligare än förr, men det är samma hjärtliga person som frikostigt kramar välkommen och ber mig stiga in i det röda huset högst uppe på berget. Det är här han bor nu för tiden, på tumanhand med sin äldre bror Pertti.

De bjuder på kaffe ur vackraste porslinsserverisen och på nybakat från bageriet i regionen. Som de allt-i-allo-personer som bröderna är sköter de för dagen om grannens 2-åring som förnöjt ömsom sitter i knät, ömsom strosar runt i rummet och av allt att döma är hemvan i huset.

Dagens Anders är pensionär men fortfarande i farten. Visserligen inte som tidigare, det har sjukdomsallvaret begränsat. Men det hindrar inte att han aktivt engagerar sig både i det lokala livet och i samma sysselsättningar som vem som helst. Den som är hans Facebook-vän blir regelbundet uppiggad med vänligt uppmuntrande citat och vackra bilder som han frikostigt delar med sig av och så mycket han hinner och orkar hjälper han till hos den lokala begravningsbyrå när det behövs ett handtag.

Anders är aldrig sen att hjälpa och har lätt för att se det positiva i tillvaron.

Det är många som kommer ihåg Anders, eller ”Kyrk-Anders” eller ”Kyrkis”, som han allmänt kallades i Bromarv där han under sin tid som församlingsanställd och kär medmänniska hann göra avtryck i bygden. Anders hör till dem som man minns länge. Som församlingsanställd kom jag i kontakt med honom och överraskades av att det bakom en från början smått allvarlig fasad kunde finnas så mycket gott humör och sinne för humor.

I Bromarv sades det – med en glimt i ögonvrån – att «när vi har Kyrk-Anders behöver vi varken präst eller kantor, han talar som en präst och sjunger som en kantor». Själv kallar han sig tusenkonstnär och man undrar smått om där inte ingår också ett mått skådespelartalang. I synnerhet när han berättar att han som barn ofta lekte präst.

Till arbetsbilden hörde så gott som allt som man gör i en liten församling. Förutom de direkta vaktmästaruppgifterna som gick ut på att hålla kyrka och gravgård i skick och bistå vid gudstjänster och förrättningar höll Anders andakter och gjorde hembesök och sjukbesök hos församlingsmedlemmar på institutioner. Många är de samtal han fört med församlingsbor i både sorgliga och glada tecken. I det lilla samhället kommer man varandra nära in på livet och delandet blir mer familjärt.

Ofta fick han fungera som guide både för svensk- och finskspråkiga grupper som kom bussvis för att se på den nya kyrkan, som byggts upp efter den fatala branden 1979.

Bromarveran, som blev totalt tretton år, inleddes 1983. Anders som på den tiden jobbade som kyrkvaktmästare i Västanfjärds församling blev tipsad om att motsvarande tjänst i Bromarv var ledig att söka. Det blev församlingsbyte och Anders flyttade in i kantorsgården i Bromarv och började arbeta som församlingsmästare under dåvarande kyrkoherde Berndt Kaustells ledning. Några år senare fick församlingen ny herde i Guy Jonaeson som Anders hann jobba med i knappt ett par år innan livet förändrades och MS-sjukdomen slutligt satte stopp för arbetskarriären.

Efter ett års sjukskrivningar blev Anders en 33-årig pensionär. Trots sin allvarliga sjukdom grubblade han inte dess mer på sin framtid. Han säger själv att han har sin positiva livsyn att tacka och att hans personliga tro gett den styrka och tröst som behövs. Sjukdomen hade i huvudsak drabbat synen och därmed försvärades de dagliga göromålen men det gick att komma vidare.

Efter pensioneringen bodde Anders kvar i Bromarv i nästan tio år. Han hade hunnit köpa sig en egen radhusetta och det gjorde gott att vara borta från Västanfjärd, fortsättningsvis njuta av Bromarvvyerna och umgås med bofasta och sommar-gäster.

Det är många goda minnen som sparats från den här tiden. Många av ortsborna blev hans goda vänner. Vänskapen och gemenskapen var ömsesidig och han nämner många för mig både kända och okända, levande och bortgångna, som gjorde dagarna innehållsrika och livet gott. En av dem som tyckte om att resonera var Hilding Wikström från det lokala bussbolaget, som gärna kom både för- och eftermiddag för att språka bort en stund. Och han nämner vännerna Karita och Per Lindgård, Saima Himberg, Eja Holmqvist, Tallbacka-Karlssons, Maj-Britt Malmen och Kjell Selenius. Flera gånger barnvaktade han deras flickor Sara och Sofia. Också våra egna barn fick någon gång bli passade av Anders. Han nämner många fler som han gärna minns och några håller han kontakt med.

Det är flera lustiga historier och minnen jag får mig till livs, som visar vilken fördomsfri och okonventionell person Anders är. Han har alltid haft lätt för att umgås med såväl yngre som äldre utan någon som helst tröskel och berättar om en nyårsaftonsdag när till åren komna Bromarvbon Sylvi Hoffren från Kansjerf låg på sjukhuset över helgen och syster Gunhild absolut ville hälsa på. På Gunhilds direkta fråga följde Anders med som sällskap. På hemvägen ville hon tacksamt bjuda honom på mat, varvid de två tog en taxi till Strandhotellet i Ekenäs. Där var nyårsfirandet redan i full gång och när de två stegade in i hotellets restaurang i armkrok väckte det en viss uppmärksamhet vid borden.

1996 sålde han sin bostad i Bromarv och flyttade tillbaka till Västanfjärd. Inte heller där har det uppstått brist på sysselsättning. Anders är aktiv inom besökstjänsten och hälsar ofta på hos de äldre på demens- och bäddavdelningen i Kimito där han håller program för patienterna – en värdefull aktivitet som även uppskattas av programmakaren själv. De äldre har mycket att ge genom sina självupplevda berättelser.

I dagarna har Anders bokstavligen räddat livet på två bässar som var på väg till slakt. Han kallar dem Choko och Laku men trots det kommer de aldrig att bli uppätta utan förbli gårdens sällskapsdjur så länge de lever.

Förutom de två fåren finns det 160 höns ute i hönshuset. De skall skötas och äggen tas om hand. Produktionen motsvarar för närvarande efterfrågan bland grannar och ortsbor och äggen går åt i den takt de värps.

Eftermiddagen mörknar och mitt besök lider mot sitt slut. När vi vinkar av varandra faller ett litet duggregn. I baksätet ligger ett fack med trettio bruna och vita pinfärska ägg, väl inpackade under rocken för att förhindra äggröra i hela bilen i fall av hastig inbromsning.

Det känns gott att ha fått hälsa på och se att allt är väl med goda vännen Anders. Alldeles som vanligt.



Ur Anders statusuppdateringar på Fb 22.11:
"Just varit med Choko och Laku på deras första motionsrunda i snö. Choko hoppade som en känguru medan Laku gick helt normalt. Nu är dom en erfarenhet rikare."



EN ÅTERINFLYTTAD FINLANDSSVENSKS OBSERVATIONER

Johanna Rehn



Genomtänkt

För lite över tre år sedan inledde jag mitt livs största äventyr. 19 år gammal och nyligen utexaminerad från Ekenäs gymnasium flyttade jag till London, en stad vars invånarantal är flera miljoner högre än hela Finlands, för att studera. Sedan jag gick i lågstadiet hade det varit min dröm att studera i Storbritannien. Nu, tre år efter att jag gav mig iväg, har jag förverkligat denna barndomsdröm och återvänt till Finland med en kandidatexamen från King's College London och en hel drös ovärderliga erfarenheter och lärdomar i bakfickan.

Det var alltid min avsikt att komma tillbaka. Hur mycket jag än drömde om att ge mig iväg var det aldrig frågan om någonting permanent. Tre år i London och sen magistersstudier i Helsingfors. På den fronten har allt gått precis som det skulle. Det jag dock aldrig tänkte på var hur det skulle kännas att bo i Finland på heltid efter att ha upplevt tre år någon annanstans. Det tog mig över två år att överhuvudtaget börja referera till London som hemma och då jag väl vant mig vid tanken var det dags att flytta hem till Finland igen. Finland upphörde aldrig att vara mitt hem men den tid jag har spenderat utomlands har definitivt påverkat min syn på Finland och hur jag förhåller mig till saker och ting nu när jag är tillbaka.

Att komma tillbaka till Finland har varit en överväldigande positiv upplevelse. Det var så mycket av livet i Finland jag saknade medan jag befann mig i London. Jag saknade allt från den finska naturen till den finska rättframheten. Jag saknade småsaker som rågbröd och Fazers blå. Jag saknade friheten att kunna prata mitt modersmål och bli förstådd. Mest av allt saknade jag min familj och mina vänner. Nu behöver jag inte känna den saknaden längre. Visst saknar jag en del aspekter av mitt liv i London nu när jag är här – mina vänner, West End med alla sina teatrar, alla möjligheter det medför att bo i en metropol, det bekanta studiesättet – men det

Johanna har under ungdomsåren aktivt deltagit i församlingens ungdomsverksamhet och bl.a. arbetat som kyrkvakt och som hjälpledare och t.f.ungdomsarbetsledare på skriftskolläger.

är inte samma saknad. Den sätter inte tänderna i mig stup i kvarten, den är inte lika omfattande.

I Finland känner jag mig som fisken i vattnet. Efter att i tre års tid ha varit något av en främling i ett främmande land känns det som att jag har hittat mitt sammanhang igen. Allt känns, som britten skulle säga, «effortless», bekymmerslöst. Då jag befann mig i London insåg jag inte ens att detta var något jag saknade men efter min tid där har jag lärt mig att uppskatta det jag har på ett helt annat sätt. Jag tar inte saker för givet på samma sätt som jag en gång gjorde. Att vara nära vänner, släkt och familj är något jag värdesätter betydligt mera nu. Att kunna åka hem till Ekenäs och träffa min familj för ett veckoslut känns som höjden av lyx. Vikten av att ha ett nätverk är något jag sannolikt aldrig skulle ha förstått till fullo om jag inte hade upplevt hur det är att bygga upp ett helt från grunden. Att jag kände människor i Helsingfors redan innan jag började studera här gjorde mitt liv betydligt lättare än då jag började i London. Redan det att jag befinner mig i en kultur som är min egen istället för i en där jag är tvungen att anstränga mig för att anpassa mig är en stor lättnad.

Missförstå mig inte nu. På många plan trivdes jag bra i London och jag ångrar inte för en sekund att jag följde min dröm. I själva verket tycker jag att det är det bästa beslut jag någonsin fattat, inte minst för att det har lärt mig att inte ta saker för givet och att uppskatta mitt liv i Finland så mycket mer. Nu vet jag att det är i Finland jag känner mig tillfreds. Jag har haft mitt äventyr och kanhända blir det flera någon gång i framtiden men för tillfället är jag precis där jag vill vara. Jag är hemma. ■



Mona Böhme



Tanja Eriksson



Camilla Forsström



Ole Hindrén



Henrik Lindholm



Rita Lindholm-Wirtanen



Tua Lindqvist



Mikael Metsämäki



Stig Nyberg



Margareta Puiras



Ringa Sandelin



Karl von Smitten



Guy Sundström



Johanna Wasström

Församlingsrådet

Församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling har 14 ledamöter utsedda genom val. Kyrkoherden är alltid ordförande i församlingsrådet.

Församlingsrådet beslutar om de stora linjerna för verksamheten samt om hur pengarna fördelas i församlingen. Det ankommer även på församlingsrådet att fatta beslut om nyanställningar. Församlingsrådet kan komma med initiativ till gemensamma kyrkorådet gällande fastigheter och verksamhetsfaciliteter.



Ingmar Asplund



Mona Böhme



Ann-Christine Forsell



Camilla Forsström



Torolf Grün



Ole Hindrén



Anders Kurman



Henrik Lindholm



Rita Lindholm-Wirtanen



Bengt Lundström

-2018



Mikael Metsämäki



Stig Nyberg



Margareta Puiras

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är samfällighetens högsta beslutande organ som utses genom val. Som ordförande verkar en lekman. Ekenäsnejdens svenska församling har 17 ledamöter (av 41) i gemensamma kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

- drar upp riktlinjer för samfällighetens och församlingarnas ekonomi
- fattar beslut om den kyrkoskatt som ska uppbäras
- fattar beslut om byggprojekt



Sig-Britt Sahlberg



Ringa Sandelin



Karl von Smitten



Johanna Wasström

Ekenäsnejdens svenska församling

DEN SYMBOLISKA INNEBÖRDEN



”Jag är vinstocken...”

Innebörden i det officiella märket utgår från Jesu ord i bibelstället i Johannesevangeliet femtonde kapitel femte vers: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”

Det friska och växande vinbladet är den största och mest framträdande detaljen i märket. Bladet får sin kraft och sitt liv från vinstocken, som påminner oss om Kristus – den världsvida kristna kyrkans uppdragsgivare.*

De övriga detaljerna relaterar till bygdens historia och framtid. Vågen och axet sätter församlingen både på den geografiska och på den kulturhistoriska kartan. De tidigare församlingarna har samtliga uppstått och verkat vid större eller mindre vattendrag såsom åar och havsvikar. De har varit viktiga kommunikationsvägar för bygdens invånare men också ett förråd att hämta överlevnad ur. Axet talar om den brukade och odlade jorden som det finns rikligt av på den del av församlingens område som utgörs av landsbygd. Grödan och växten har liksom havets gåvor gett utkomst och skapat förutsättningar för en morgondag.

Märket är framtaget av Lasse Hedman/DesignTrio.

*Vinrankan har använts flitigt i utsmyckningen av Tenala kyrka. Även altarpupsatsen i Ekenäs kyrka är rikligt utsmyckad med vinrankor.

Tro, liv och växt

Den framtagna vardagsprofilens uttryck är ledigare och består av flera delar som kan kombineras utifrån olika behov. I själva märket kan man se bilden av ett kors från vilket det utgår en fisk och ett blad. Symboliken i märket är densamma som i det officiella märket, d.v.s. Kristus är begynnelsen och grunden som kyrka och församling bygger på. Fisken och bladet är två uttryck för livskraft, både andlig och kroppslig. Fisken (ICHTYS) är en gammal symbol för kristen tro och bladet en bild för växtkraft. Bägge för tankarna till den natursköna omgivning med vatten och växtlighet som omger församlingen.

Profilen har utarbetats av Linnea Ekstrand/LinnArt.

Den gröna färgen i både det officiella märket och i vardagsprofilen är livets och växandets färg och innehåller i sig en hoppfull tro på en god och livstillvärd framtid och på spirande växtkraft i församlingen.

Fonten som används i både märke och vardagsprofil heter Martti och är framtagen för den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar. Den kan enligt särskilda anvisningar kombineras med det lilla upphöjda korset i klar färg.

EKENÄSNEJDENS 
SVENSKA
FÖRSAMLING



HÖGMÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER

Gudstjänsterna är i regel högmässor med nattvard. GDT = gudstjänst utan nattvard.

januari

01.01 Nyårsdagen – I Jesu namn

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 13 Bromarvs kyrka

04.01 2 s. e. Jul – I Guds hus

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka GDT

06.01 kl. 12 Trettondagens festhögmässa i Ekenäs kyrka för hela församlingen.

Transport från Bromarv, Tenala och Snappertuna. Fest efteråt i Ekenäs församlingshem.

08.01 kl. 19 Stenmässa i Ekenäs kyrka

11.01 1 s. e. trett – Dopets gåva

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka GDT

18.01 2 s. e. trett – Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka GDT
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka
- ➔ Kl. 18 Snappertuna kyrka

25.01 3 s. e. trett – Jesus väcker tro

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- Alternativ** i Ekenäs kyrka:
Ungdomsgudstjänst kl. 16.00.
Konfirmanderna får sina biblar.
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka GDT
- ➔ Kl. 18 Tenala kyrka

februari

01.02 Septuagesima – Den oförtjänta nåden

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka.
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka. Kaplan Tuija Wilman installeras.
- ➔ Kl. 18 Tenala kyrka

08.02 Kyndelmässodagen – Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka. Kaplan Monica Cleve installeras.
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka GDT
- ➔ Kl. 16 Tenala kyrka. Familjegudstjänst.

Vänligen notera att gudstjänsttiden i Bromarvs kyrka är i regel ändrad till kl. 12.00.

15.02 Fastlagssöndagen – Guds kärleks offerväg

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka.
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka

22.02 1 s. i fastan – Jesu seger över frestelsema

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 18 Tenala kyrka

mars

01.03 2 s. i fastan – Bön och tro

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka GDT
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka GDT
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka

08.03 3 s. i fastan – Jesus segrar över ondskans makter

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- Alternativ** i Ekenäs kyrka:
Nallegudstjänst kl. 16.00
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka. Nallegudstjänst
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka GDT
- ➔ Kl. 14 Tenala kyrka. Nallegudstjänst

15.03 4 s. i fastan – Livets bröd

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Bromarvs kyrka GDT OBS tiden.
- ➔ Kl. 12 Tenala kyrka OBS tiden. Ansvarslunch efteråt.
- ➔ Kl. 18 Snappertuna kyrka

22.03 Marie bebådelsedag – Herrens tjänarinna

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka GDT
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka

29.03 Palmsöndagen – Ärans konung på förnedringens väg

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka GDT Ansvarslunch efteråt.
- ➔ Kl. 18 Tenala kyrka

31.03 Tisdag i Stilla veckan

- ➔ Kl. 19 Ekenäs kyrka. Cantores Minores Johannespassionen

01.04 Onsdag i Stilla veckan

- ➔ Kl. 18.30 Tenala kyrka. Ungdomsgudstjänst
- ➔ Kl. 19 Ekenäs kyrka. Påskvandring

02.04 Skärtorsdag – Gemenskap kring nattvarden

Skärtorsdagens nattvardsgudstjänst

- ➔ Kl. 18 Snappertuna kyrka
- ➔ Kl. 18 Tenala kyrka
- ➔ Kl. 19.30 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 20 Bromarvs kyrka

03.04 Långfredag – En gudstjänst kring korset

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka GDT
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka GDT

04.04 Påsknattsmässa – Från mörker till ljus

- ➔ Kl. 23 Ekenäs kyrka

05.04 Påskdagen – Kristus är uppstånden

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka. Familjemässa.
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka. Familjemässa.

06.04 Annandag påsk – Mötet med den uppståndne

- ➔ Kl. 18 Ekenäs kyrka

12.04 1.s. e påsk – Uppståndelsens vittnen

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka GDT
- ➔ Kl. 18 Snappertuna kyrka

19.04 2.s. e påsk – Den gode herden

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka GDT
- ➔ Kl. 18 Bromarvs kyrka

26.04 3.s. e påsk – Guds folks hemlängtan

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka
- ➔ Kl. 18 Tenala kyrka

03.05 4.s. e påsk – Himmelrikets medborgare i världen

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka GDT
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka

10.05 Bönsöndagen – Hjärtats samtal med Gud

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka GDT

14.05 Kristi himmelfärd – Den upphöjde Herren

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka GDT

17.05 6.s. e påsk – Väntan på den heliga Anden

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka. Konfirmation
- ➔ Kl. 10 Tenala kyrka GDT
- ➔ Kl. 12 Snappertuna kyrka
- ➔ Kl. 18 Bromarvs kyrka

24.05 Pingstdagen – Den heliga Andens utgjutande

Festmässa i bollhallen med anledning av Finlands svenska kyrkosångsförbunds körfest.

31.05 Treenighetssöndagen – Den dolde Guden

- ➔ Kl. 10 Ekenäs kyrka
- ➔ Kl. 12 Bromarvs kyrka GDT
- ➔ Kl. 18 Snappertuna kyrka
- ➔ Kl. 18 Tenala kyrka

FÖRBÖN

- **I flera kyrkors vapenhus** finns möjlighet att skriva och lämna kvar lappar eller formulär med önskan om förbön för egen eller andras livssituation. Förbönsämnena bärs fram anonymt i söndagens gudstjänst.
- **Du kan fylla i** ett elektroniskt anonymt förbönsformulär på Ekenäs församlings webbplats. Förbönsämnena bärs fram anonymt i söndagens högmässa.
- **Du kan personligen** ta kontakt med någon anställd (se kontaktuppgifter på s. 8–9) gällande förbön eller vända dig direkt till förbönsgruppen i Ekenäs.

Kontakt: nina.fabritius@evl.fi

GEMENSAM BÖN

Lördagar kl. 9.30 i olika kyrkor i Ekenäs. Följ med veckoannonsen.



VUXEN- BARNGRUPPER

EKENÄS

Drop-in familjecafé: onsdagar kl. 9.30–11.30 i Ekenäs församlingshem. Terminen inleds 7.1.

Droppen: tisdagar kl. 9–10.30 i Österby församlingshem. Terminen inleds 13.1.

TENALA

Öppet dagis: torsdagar kl. 9.30–13 (start 8.1) och tisdagar kl. 15–17 (start 13.1) i Tenala församlingshem.

DAGKLUBBAR

EKENÄS

Dagklubb för 3–6-åringar: torsdagar kl. 9–12 i Ekenäs församlingshem. Terminen inleds 8.1.

Dagklubb för 4–6-åringar: måndagar kl. 9–12 i Ekenäs församlingshem. Terminen inleds 12.1.

EVENEMANG FÖR BARNFAMILJER

EKENÄS

Familjekvällar: onsdagar 28.1, 25.2 samt 25.3 kl. 17.30–19 i klubbtrymmet i Ekenäs församlingshem. Programmet är främst riktat till barn under 7 år men större syskon brukar också trivas. Gemensamt program, lek, sång, bakning eller pyssel, smörgås och kvällste. Frivillig avgift för serveringen till dagklubbens fadderbarn.

EKENÄS/SNAPPERTUNA/TENALA/BROMARV

Teaterutfärd för församlingens barnfamiljer: lördag 9.5 kl. 14.15 från Tenala församlingshem, kl. 14.30 från Ekenäs församlingshem till Unga Teatern i Esbo. Kl. 16 börjar "Findus flyttar ut", en familjepjäsa för alla 3 år fyllda, ca 1h lång. Pris för biljett & transport 20€/vuxen 15€/barn, betalas i bussen med jämna pengar. Packa gärna med lämpligt mellanmål så att alla orkar. Anmälan till pastorskansliet i Ekenäs eller betjäningsspunkten i Tenala (f.d. pastorskansliet) senast fredag 24.4. Välkomna med!

Helena, Ellen och Acke

Familjeläger: 6–8.7 på församlingens lägergård Ramsdal. Reservera gärna datumet redan nu i era kalendrar. Programmet är liksom ifjol riktat främst till under 7-åringar, men äldre syskon är välkomna med.

EFTIS

EKENÄS

Församlingens eftermiddagshem för skolbarn är öppet: 7.1–29.5 kl. 12–16.30 varje vardag under skolterminen i Österby församlingshem. Vi vill erbjuda barnen en trygg miljö efter skoldagen med möjlighet till aktivitet och vila, ett hälsosamt mellanmål och utvistelse.

KLUBBAR FÖR SKOLBARN, inleder terminen v. 3

EKENÄS

Klubb för lågstadieåldern

Ekenäs centrum måndagar kl. 18–19

Vesterby skola torsdagar kl. 18–19

Österby församlingshem tisdagar kl. 18–19.

SNAPPERTUNA

Klubb för lågstadieåldern

Langansböle – veckodag och klockslag bestäms senare. Markus Andersson informerar.

TENALA

Juniorklubb i Tenala församlingshem

onsdagar kl. 15–16

BROMARV

Lek- och rörelseklubb i Bromarv skola
fredagar kl. 12.20–13.20

SPORTLOVSLÄGER FÖR SKOLBARN

EKENÄS/SNAPPERTUNA/TENALA/BROMARV

13–15.2 för åk. 4–6, anmälan senast 6.2 till Kjell Wikström eller Markus Andersson

16–17.2 för åk. 1–3, anmälan senast 6.2 till Tom Blomfelt

UNGDOMSKVÄLLAR

EKENÄS

Onsdagar kl. 18–22 i Kulan

TENALA

Onsdagar kl. 18.30–21 Downstairs

SNAPPERTUNA

Torsdagar kl. 18–20 i Gläntan

FAMILJEGUDSTJÄNSTER

EKENÄS

Familjegudstjänst och våravslutning för barngrupperna
onsdag 20.5 kl. 17.30 i Ekenäs kyrka

TENALA

Familjegudstjänst och utdelning av barnbibel till
4-åringarna **söndag 8.2 kl. 10** i Tenala kyrka.

Påskdagens familjemässa **söndag 5.4 kl. 10** i Tenala kyrka.

BROMARV

Påskdagens familjemässa **söndag 5.4 kl. 12** i Bromarvs kyrka.



Kontaktperson/Barn & familj:

Helena Hollmérus

044-755 3611

044-755 3607 (Barnkansliet)

helena.hollmerus@evl.fi

Kontaktperson/Eftis:

Ellen Malvina Qvarnström

0400-291 334

ellen.qvarnstrom@evl.fi

Utdelning av barnbiblar

I VÅR NYA FÖRSAMLING har vi en situation där varje av de tidigare församlingarna följt sin egen tradition vid utdelningen av Bibel för barn; vid dopet, till 4-åringarna, eller till 7-åringarna. Det kommer att dröja något år innan förfarandet blir helt förenhetligt. Vårt långsiktiga mål är att alla 4-åringar får en enklare barnbibel lämpad för deras ålder, och att 7-åringarna får den traditionella Bibel för barn. Under övergångstiden gör vi på följande sätt:



Alla församlingens 4-åringar kommer att få en personlig inbjudan till 3 valbara tillfällen där man kan hämta sin barnbibel.

- Familjegudstjänst och utdelning av barnbibel till 4-åringarna (för barn födda 2011) söndag 8.2 kl. 16 i **Tenala kyrka**.
- 4-års fest och utdelning av barnbibel måndag 20.4 kl. 18 i **Ekenäs församlingshem** (främst för barn födda jan-juni 2011).
- Motsvarande tillfälle måndag 31.8 kl. 18 i **Ekenäs församlingshem** (främst för barn födda juli-dec 2011).

I **Snappertuna skola** kommer ungdomsledaren att dela ut Barnens bibel i samband med första morgonsamlingen efter skolstarten på hösten, precis som tidigare.

Nallegudstjänster

EKENÄS

Söndag 8.3 kl. 16 i Ekenäs kyrka

TENALA

Söndag 8.3 kl. 14 i Tenala kyrka

BROMARV

Söndag 8.3 kl. 12 i Bromarvs kyrka

Till gudstjänsten som görs speciellt på småbarnsfamiljers villkor får du gärna ta med dig ett kramdjur, litet eller stort spelar ingen roll. Vi sjunger, lyssnar på berättelser om Gud, ber och tändar ljus. Som kollekt kan man istället för en slant ge någon av sina små leksaker, som vi sedan skickar till barn i Lettland, där många inte har egna leksaker. Efteråt bjuder vi på kyrksaft och kex.



Ungdomsgudstjänster:

EKENÄS

Sista onsdagen i månaderna januari-april kl. 18 i Ekenäs kyrka
Konfirmandgudstjänst med bibelutdelning söndag 25.1 kl. 16 i Ekenäs kyrka

TENALA

Onsdagarna 11.2 samt 1.4 kl. 18.30 i Tenala kyrka

Barnens påskkyrka

Barnens påskkyrka tisdag 31.3 kl. 9 samt kl. 9.45 i **EKENÄS kyrka**. Ett tillfälle speciellt för dagvården och småbarnsfamiljer att inleda påskens högtid.

Påskvandring i **EKENÄS kyrka** ordnas under v.14 för förskolebarn samt för åk 2. Kvällstid även för allmänheten. Följ med veckoannonseringen.

Barnens vårkyrka

Barnens vårkyrka fredag 29.5 kl. 10 i **TENALA kyrka**. Ett tillfälle speciellt för dagvården och småbarnsfamiljer att avsluta terminen inför sommaren.

DAGTRÄFF

EKENÄS

Dagträff med lunch i Ekenäs församlingshem

Tisdagar kl. 12. Lunchavgift 7 €

- 20.1** Vi presenterar den nya församlingen från församlingens hemsida.
17.2 Psalmbingo.
17.3 Gäst: **Maria Wikstedt** som berättar och visar bilder om Gemensamt Ansvars utländska mål Haiti.
21.4 Gäst: **Sissel Lund-Stenbäck**
 Tema: När kroppen åldras och själen mognar.

SNAPPERTUNA

Dagträff i Snappertuna församlingshem

Torsdagar kl. 13.30.

- 12.2** Vi presenterar den nya församlingen från församlingens hemsida.
17.3 Snappertuna dagträffs daglediga åker till Ekenäs för att ta del av programmet med Maria Wikstedt som besökt Haiti. Taxitransport ordnas.
9.4 Psalmbingo.

TENALA

Pensionärsträff i Tenala församlingshem

Onsdagar kl. 14, skjuts ordnas från Västeråsa, kontakta Sonja/betjäningsspunkten i Tenala (f.d. pastorskanliet).

Varje gång högläsning ur Bernt Mårtenssons bok Trakten där Gud log.

- 21.1** Vi presenterar den nya församlingen från församlingens hemsida.
18.2 Psalm Bing-Bång.
ti 17.3 kl. 12 i Ekenäs församlingshem, pensionärsträffen åker till Ekenäs för att ta del av programmet med Maria Wikstedt som besökt Haiti, gemensam transport ca. 11.30 från Tenala församlingshem. Anmäl om skjuts till betjäningsspunkten i Tenala (f.d. pastorskanliet) må-to kl. 10-12 tel. **019-2450550**.
15.4 Minnesrådgivare Christel Roth berättar om minnesrådgivningen, hur vi kan sköta vårt minne och vad vi bör vara uppmärksamma på.

BROMARV

Pensionärsträffar i Bromarv församlingshem

Onsdagar kl. 13.30, skjuts ordnas, anmäl till Manne.

- 7.1** Vi presenterar den nya församlingen från församlingens hemsida
4.2 Psalm Bing-Bång.
4.3 Vi ser på en av Staffans filmer.
ti 17.3 kl. 12 i Ekenäs församlingshem, pensionärsträffen åker till Ekenäs för att ta del av programmet med Maria Wikstedt som besökt Haiti, gemensam transport ca. 11.10 från Bromarv församlingshem. Anmäl om skjuts till betjäningsspunkten i Tenala (f.d. pastorskanliet) må-to kl. 10-12 tel. **019-2450550**.
1.4 Susanna Öster från Nylands Minneslots berättar om verksamheten och hur man vårdar sitt minne.
6.5 Utfärd till Skatafé, skjuts ordnas. Start 13.30 från kyrkan. Anmäl till Manne.

TISDAGSLUNCH

Ekenäs församlingshem

Tisdagar kl. 12. Lunchavgift 7 €

Varmrätt och kaffe serveras **3.2, 3.3, 7.4, 5.5** och **2.6**

Låt budet gå och ta gärna med dig en vän!!

JUBILARFESTER

EKENÄS: Torsdag 26.3 kl. 13 i församlingshemmet

TENALA: Torsdag 12.3 kl. 13 i församlingshemmet

SNAPPERTUNA: Torsdag 19.3 kl. 13 i församlingshemmet

För alla som fyller 75, 80, 85, 90 eller 95 under tidsperioden 1.1-30.6.2015 i Ekenäs centrum och på Tenalaområdet. I Snappertuna omfattar det hela året 2015.

MISSION

Välkommen på årtsoppa fastlagstisdagen **17.2 kl. 11-13** i **Tenala församlingshem**. Missionskretsens årtsoppa säljs till förmån för församlingens missionsprojekt. Soppan kostar 5€/portion. Lotteri.

FÖRSAMLINGSUTFÄRD 19.5 till ESBO, NOUX och HALTIA

Vi startar kl. 8.45 från Ekenäs församlingshem och kör längs Raseborgsvägen där man också kan stiga på. Under resan besöker vi Finlands naturcenter Haltia där vi med en guide får ta del av de finländska landskapen, från Skärgårdshavets sommar till Lapplandsfjällen på vintern. Vi äter lunch på Restaurang Haltia. Efter lunchen besöker vi Esbo Domkyrka och dricker eftermiddagskaffe på ett lämpligt ställe innan vi startar hemåt. Delta-gravgiften är 40 € och inkluderar resor, mat, kaffe, inträdesavgifter och guidningar. Anmälan till pastorskansliet tel. 019-2411060 kl. 9-13 under mars-april. **Sista anmälningsdag 4.5**. OBS ! Max. 45 deltagare.

DIAKONI I EKENÄS OCH SNAPPERTUNA

Kontakt & adress:
Larssonsv. 1
10600 Ekenäs

ÖPPET

måndag kl. 9-10
Carita Englund
040-5729510
carita.englund@evl.fi

tisdag kl. 9-10
Nina Fabritius-Ylitalo
040-7223312
nina.fabritius@evl.fi

DIAKONI I TENALA OCH BROMARV

Kontakt & adress
Sockenvägen 13
10520 Tenala
Sonja Knuts-Söderlund
040-8396733
sonja.knuts-soderlund@evl.fi

Stödperson för diakoniarbetet
Marianne Strandberg
040-8274583.



EKENÄS MATBANK

är ett samarbetsprojekt mellan Ekenäs församling, Missionskyrkan, Metodistkyrkan, Ekenäs Pingstkyrka och lokala livsmedelsaffärer. Ekenäs Matbank verkar i en affärsfastighet på Björknäsgatan 29–31.

Öppet torsdagar kl. 14.

Upplever du att du är i behov av mathjälp så tveka inte att ta kontakt med diakoniarbetarna Carita eller Nina.

Verksamheten resulterar i vissa fasta utgifter såsom hyra och el och vi är tacksamma för alla ekonomiska bidrag.

Vill du ge en donation till förmån för Matbanken är kontonumret FI 1755496610000287, märke: Ekenäs Matbank.

Du får också gärna höra av dig om du vill bidra med din arbetsinsats.

TENALA-BROMARV MATBANK

är i första hand ett samarbete mellan församlingen och Sale. Utdelning torsdagar kl. 14 i Tenala församlingshem.

Start 8.1.

Kontaktperson:

Mona Andersson
040-548 47 83

KRETSAR

EKENÄS: Ekenäs församlingshem
Startar vecka 3

Diakoni- och missionskretsen i församlingshemmet
måndagar kl. 13

Kontaktperson Carita Englund tel. 040-5729510

Kenya-missionskretsen i församlingshemmet
måndagar kl. 15

Kontaktperson: Ing-Maj Wikström tel. 241 3026

Församlingens förbönsgrupp samlas varannan torsdag för att be för olika böneämnen. Är det något du vill att vi ber för så tag gärna kontakt eller skriv ner ditt böneämne och lämna in den på pastorskansliet. Märk kuvertet med "Nina/förbönsgruppen". Du kan också skicka e-post till nina.fabritius@evl.fi. Vi behandlar böneämnena konfidentiellt. Kontaktperson Nina.

Ekenäs stödgrupp för minnessjuka och närstående samlas en gång i månaden **13.1, 10.2, 10.3, 14.4 och 12.5** kl. 14–15.30 på Larssonv.1. Gruppen är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens svenska församling och Minneslots Nyland. För närmare info ring Carita Englund tel. 040-5729510 eller Susanna Öster tel. 0400-321239

Kyrkobrodererna i församlingshemmet första måndagen i månaden kl. 18 fr.o.m. 2.2. Kontaktperson: Hans Wall tel. 040-572 9501.

På djupet – bibeldiskussionsgrupp i församlingshemmet i regel sista torsdagen i månaden kl. 19. Diskussionen leds av teol.dr Karl-Gustav Sandelin.

Cellbönegruppen för unga vuxna en gång i veckan hos en cellmedlem. Kontaktperson Anna Lindblad tel. 040-759 6273.

TENALA: Tenala församlingshem

Missionskretsen träffas 13.1, 3.2 och därefter varannan tisdag kl. 13–15. Vi dricker kaffe, handarbetar (den som vill), tar del av information från de missionsfält församlingen stöder, högläser och diskuterar. *Nya deltagare är alltid välkomna med!*

Bönekväll i församlingshemmet. Vi samlas en torsdag/månad kl. 18–20 i nedre våningen (ingång via diakonikansliet) för att sjunga be och läsa bibeln tillsammans. Vårens datum är **15.1, 12.2, 12.3, 9.4 och 7.5. Välkommen med!**

Om du inte kan delta, men vill att vi ber för något som ligger på ditt hjärta, kan du kontakta Sonja per telefon 0408396733 eller e-post: sonja.knuts-soderlund@evl.fi! Du får vara anonym om du vill men vi som ber har också tystnadsplikt!

STUDIEGRUPP

Kom med och bekanta dig med bygdens historia! Vi möts varannan tisdag kl. 17–19 i församlingshemmet med terminsstart den 13.1. Bl.a. studerar vi gamla protokoll och dokument ur arkivet i Tenala.

MISSIONS BODEN

Ekenäsnejdens svenska församling

**KOM & GÖR
PRISVÄRDA FYND!**

**ÖPPETHÅLLNING:
TORSDAG kl.15 - 19
LÖRDAG kl.10 - 14**

KOM IHÅG MISSIONSBODEN
när du städar eller förnyar
hemma eller vid gåvoinköp!

VARUMOTTAGNING:

ALLA TORSDAGAR OCH LÖRDAGAR.
Det går också att ringa kontaktpersonen och komma överens om leverans.

Boden tar tacksamt emot hela och rena varor, även dödsbon. Inkomsterna av försäljningen går till välgörenhet.

KONTAKTPERSON:

Gita Lindholm
tel. 040-518 0301

Järnvägsgatan 15, 10600 Ekenäs

BIKUPANS VARUMOTTAGNING

Bikupan/Järnvägsgatan 15
i Ekenäs med ingång från gården.

**Öppet: torsdagar kl. 15-19
lördagar kl. 10-14**

Om tiden inte passar eller om du har frågor, ring någon av kontaktpersonerna:

- ♦ Gita Lindholm 040-518 0301
- ♦ Viveca Lindblom 040-729 3950
- ♦ Marianne Borg 040-830 9343
- ♦ Thina Wikström 040-593 8588

GÅVOTIPS!



DU KAN BIDRA

till Biståndsresursen genom att köpa ett gåvokort till förmån för behövande. Korten kan du ge vidare som present. Korten finns i valörerna 10€, 15€ och 20€ och kan köpas i Bikupan samt på pastorskansliet.



FAMILJERÅD GIVNINGSCENTRALEN RASEBORG

www.raseborgfrgc.fi

Tidsbeställningar:

ti och to kl. 9–10
on kl. 13–14
Tel.: (019) 238 281

E-post: raseborgfrgc@evl.fi

Ny besöksadress:

Orkdalsvägen 6, bost. 2
10420 Skuru

KYRKOKÖRERNA I EKENÄS OCH SNAPPERTUNA



- On 28.1** kl.18.30–21 Körerna startar med **samövning** inför sångfesten, Ekenäs FH
- On 4.2** kl.19–20.30 Vanlig körövning startar i Ekenäs FH
- To 5.2** kl.19–21 Vanlig körövning startar i Snappertuna prästgård
- On 25.2** kl.18.30–21 **Samövning** i Ingå FH
- Sö 22.3** Samarbete med Helsingfors kyrkosångsförbund. Vi framför **Kiiskinens mässa i Olars kyrka (Esbo) kl.18.** Övning från kl.14.30 i Esbo. Busstransport från Västnyland.
- Må 13.4** kl.18.30–21 **Samövning** i Pojo FH
- Fr 25.4** **Kördag i Kimito med Åbolands sångkrets.** Tyska mässan övas och framförs på kvällen i Kimito. Busstransport från Västnyland.
- Fr 22.5–24.5** **Kyrkosångsfest i Ekenäs.**

Repertoar för kyrkokörerna kommer att vara materialet för sångfesten (Kiiskinen: Then nya pingstmessan, Långbacka: Amen, gamla godingar) samt en del påsksånger för långfredag och påsksöndag.

Körledare: Pia Nygård



KYRKOKÖREN I TENALA-BROMARV

- Ti 13.1** kl. 19 Kören startar i Tenala FH och övar följande ti 20.1 kl.19 i Bromarvs FH, fortsätter så ojämn vecka i Tenala och jämn vecka i Bromarv.

Körledare: Sofia Lindroos

KYRKOMUSIKDAGAR I EKENÄS 7–9.1

On 7.1 kl. 20 Konsert Ekenäs kyrka

W.A. Mozart: Requiem

Kammarkören Novena och Västnyländska kammarkören

Gerd Lindén, Nina Kronlund, Jukka Heroja, Peter Achrén, solister, Markus Malmgren, orgel

Sing along i körsatserna. Noter delas inte ut på platsen, utan bör medtas. Noter till Mozarts Requiem kan laddas ner på nätet. Det finns flera alternativa körpartiturer på www.imsfp.org



MÅNADENS PSALM

Under år 2015 går vi in för att i olika sammanhang i verksamheten fördjupa oss i en av psalmbokens psalmer per månad.

Januari: Psalm 257

Se Jesus är ett tröstrikt namn
Basilius Förtsch 1609
Haquinus Magni Ausius 1641
Bearb.

Februari: Psalm 52

Jungfru Maria
Eva Norberg Hagberg 1957
Per-Erik Styf 1957

Mars: Psalm 82

Se kärlet brast
Nathan Söderblom 1928
Erkki Melartin 1923

April: Psalm 103

Herren lever, våga tro det
Göran Bexell 1971
Bedrich Janacek 1974

Maj: Psalm 532

Likt vårdagssol i morgonstund
Nikolai Frederik Severin Grundtvig
1846
Johan Alfred Eklund 1909
Nathan Söderblom 1916

Kontaktpersoner/kantor:

Niels Burgmann

044-755 3628

niels.burgmann@evl.fi

Sofia Lindroos

044-755 3600

sofia.lindroos@evl.fi

Pia Nygård

044-755 3634

pia.nygard@evl.fi

Musik...



... i Ekenäs kyrka

- On 7.1 kl. 20** Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem.
Se skild ruta på föregående sida.
- Sö 15.3 kl. 16** Symfonikonsert
Åbo Akademiska orkester framför med anl. av
Sibelius jubileumsår Symfoni nr 3 och den stora
violinkonserten
Biljetter 25/20 € vid dörren, förköp hos
Bromans Optik, Ekenäs.
Arr. Ekenäs konsertgarantiförening
- Ti 31.3 kl. 19** J.S. Bach: Johannespassion
Cantores minores
- Fr 3.4 kl. 18** Bach Cantatas Ensemble
Dir. Charlotta Kivistö, Petr Potchinchtchikov
Kör och orkester.
Programblad.
- Fr 24.4 kl. 18** Jubileumskonsert
Damgören Girls och Damkören Octopus (Norge)
Dir. Monica Henriksson, Barbro Bergqvist (Norge)
Programblad.
- 22–24.5** Körfest – 17:e allmänna finlandssvenska kyrko-
musikfesten går av stapeln i Raseborg
Närmare info i nästa nummer av Mitt i livet.



KÖRFEST



... i Tenala församlingshem

- To 19.3 kl. 19** "Så ska det låta" – en lekfull kväll i sångens tecken
Ami Aspelund, Håkan Streng, Kaj Kulla, Magi Kulla.
Lotteri. Inträde 10/5 € för GA (inkluderar servering).
Läs mer på sid. 3.



... i Bromarvs kyrka

- Sö 15.2 kl. 15** Önskesångkonsert
Medv. Kyrkokören och enskilda solister.
Sångönskemål kan lämnas in. Läs mer på sid. 37.
Efterföljande Vändagskaffe i församlingshemmet.

BAKOM GUDS RYGG? ELLER INFÖR DINA ÖGON?

Församlingens referensnummer är: 305077

DELTA I INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR! DITT BIDRAG ANVÄNDS TILL ATT UTVECKLA FRIVILLIGNÄTVERKET HELHJÄRTAT OCH TILL ATT FÖRBÄTTRA BARNENS SKOLGÅNGSMÖJLIGHETER I HAITI.



I FINLAND används de insamlade medlen till att utvidga Helhjärtat-nätverket att omfatta hela landet. Nätverket hjälper dem som är ensamma, sjuka eller har ekonomiska problem eller av andra orsaker har hamnat i en svår livssituation. Med de insamlade medlen görs även rekrytering och utbildningen av de frivilliga mer effektiv.

Helhjärtat är en webbtjänst där man kan be om och erbjuda hjälp. För närvarande omfattar tjänsten 35 församlingar / kyrkliga samfälligheter och några kristna organisationer, samt cirka 6000 aktiva frivilliga hjälpare. Den nationella samordningen av tjänsten Helhjärtat överfördes i början av oktober till Kyrktjänst rf.

I HAITI får barnen ökade möjligheter att gå i skola tack vare insamlingen Gemensamt Ansvar. Många nya skolor byggs under de närmaste åren med stöd av insamlingen. Skolorna är planerade att tåla jordbävningar och orkaner. Elektriciteten produceras med solpaneler. Ur toalettavfallet tillvaratas biogas, vilken kan utnytt-

jas i skolans kök. Biomassan kan i sin tur användas som gödsel i trädgården. Hjälpen förs fram av Kyrkans Utlandshjälp.

VAD ÄR GEMENSAMT ANSVAR?

Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärleken till nästan. Den är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling. Den hjälper nödställda människor i Finland och i utvecklingsländerna utan att se till etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Av insamlingens behållning riktas 60 % till utvecklings-samarbete och katastrofhjälp genom Kyrkans Utlandshjälp och 20 % till ett inhemskt ändamål som fastställs årligen. Resterande 20 % riktas till det hjälparbete Kyrkan och församlingarna utför.

INSAMLINGSKOSTNADERNA

Av varje given euro går ca 80 % till att hjälpa nödställda i Finland och i utvecklingsländerna. Resten används till påverkansarbete, administrationen och stödfunktionerna för att samla in följande euro.



DETTA KAN DITT BIDRAG ÅSTADKOMMA

20€ MATKASSE TILL EN FATTIG BARNFAMILJ

► Du mättar en familj vars pengar inte räcker till att skaffa mat. Innehållet i kassen plockas ihop av frivilliga som även levererar den om det behövs.

► Du ger ett barn möjligheten att lära sig grundfärdigheter för livet. Egna skolböcker underlättar inläringen.

20€ SKOLBÖCKER FÖR ETT LÄSÅR TILL EN FJÄRDEKLASSIST I HAITI

Gemensamt Ansvar kallar vardagsänglar att ansluta sig till folkrörelsen för kärleken till nästan. I år utvecklar vi den finländska frivilligverksamheten Helhjärtat och i Haiti förbättrar vi barnens skolgångsmöjligheter.

Ge ett bidrag, bli insamlare, sprid ordet på nätet. Vilket är ditt sätt? Änglarnas minsta handlingar är inte större än ett klick.

gemensamtansvar.fi
facebook.com/yhteisvastuu

HJÄLP OCH DONERA.

INGA KONTANTER?

Du kan ge ett bidrag även per telefon.

RING

0600 1 7010 (10,26€ / samtal + Ina/msa)

0600 1 7020 (20,28€ / samtal + Ina/msa)

SÄND ETT SMS till numret 16588

APU5 (5 €)

APU10 (10 €)

APU20 (20 €)

GE ETT BIDRAG PÅ NÄTET ELLER I BANKEN

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28

Danske Bank FI81 8000 1600 0516 51

Handelsbanken FI81 3131 1000 4651 24

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Ålandsbanken FI53 6601 0002 2825 80

TACK FÖR DITT BIDRAG!

Insamlingstillstånd POL-2014-5258, gäller 1.9.2014–31.8.2015, finländska fastlandet, beviljat av Polisstyrelsen 29.7.2014.

Insamlingstillstånd ÅLR 2014/4935, gäller 1.9.2014–31.8.2015, Åland, beviljat av Ålands landskapsregering 3.6.2014.

GEMENSAMT ANSVAR 2015 EVENEMANG

EKENÄS

14.3 Loppis och café kl. 10–13 i Ekenäs församlingshem. Boka bord hos diakon Nina senast måndag den 9.3, bordshyra 10 euro plus kaffebröd till caféet.

TENALA

14.2 Vändagskaffe och saft med dopp kl. 16 i församlingshemmet. Avgift 5€. Gäster: Christa Katter och Olav Söderström. Allsång och lotteri. Ring betjäningpunkten (f.d. pastorskansliet) senast onsdag 11.2 (förmiddag) om du behöver taxiskjuts.

15.3 Ansvarslunch i församlingshemmet kl. 13 efter gudstjänsten kl. 12. Det bjuds på älggryta, kaffe och dopp för 10€/vuxna och 4€/barn (4–15 år). Kom ihåg att beställa mat genom att köpa biljetter av konfirmander eller ringa till betjäningpunkten (f.d. pastorskansliet).

19.3 Så ska det låta. Se närmare på sidan 3.

18.4 Brödförsäljning. Från kl. 9 säljer vi bröd och bakverk till förmån för Gemensamt Ansvar utanför Sale i Tenala. Frivilliga försäljare och bagare kan anmäla sig till (tel. 0400-640 786) senast måndag

BROMARV

15.2 Önskesånger och vändagskaffe

Önskekonsert kl. 15 i kyrkan, vändagskaffe efteråt i församlingshemmet.

Önska sångerna som skall sjungas! Ring in ditt önskemål till kansliet i Tenala eller till kantor Sofia Lindroos eller skriv det på blankett och lämna in i låda i Skafferi ett senast 2.2. Medverkande: Kyrkokören och enskilda solister.

22.3 Ansvarslunch i församlingshemmet kl. 13 efter gudstjänsten kl. 12. Det bjuds på älggryta, kaffe och dopp för 10€ /vuxna och 4€ / barn (4-15 år) Kom ihåg att beställa mat genom att köpa biljetter av konfirmander eller ringa till pastorskansliet!

Mottagarens kontonummer	Nordea IBAN F116 2089 1800 0067 75 Pohjola Bank F114 5000 0120 2362 28 Danske Bank FI81 8000 1600 0516 51 Handelsbanken FI81 3131 1000 4651 24 Aktia FI82 4055 0010 4148 41 Ålandsbanken FI53 6601 0002 2825 80	BIC NDEAFIHH OKOYFIHH DABAFIHH HANDFIHH HELSEFIHH AABAFI22
Mottagare	Insamlingen Gemensamt Ansvar, PL 279, 00181 Helsinki	
BETALARE	MITT BIDRAG TILL INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR	
Underskrift	Ref.nr 305077	
Från konto nr	Förfallodag	Euro

ETT VARMT TACK FÖR DIN HJÄLP – DU ÄR EN ÄNGEL!

Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

BANK

Receptet



I KÖKET med Niels

Niels Burgmann är kantor i församlingen.

I KÖKET
är rutan för
amatörkockar med
matlagningssiver och
-intresse. Recepten med
angivna mått är prövade
i det egna köket.
Lycka till!

Den 8 mars firas internationella kvinnodagen. I våras tyckte jag att detta borde firas med en bakelse, speciellt eftersom mitt hushåll tack vara mina tre döttrar domineras av kakälskande tjejer. Men hur jag än googlade och googlade hittade jag ingen bakelse eller kaka för just den här dagen. Då var det bara att ta saken i egna händer och hitta på en bakelse själv.

Eftersom kakan innehåller calvados och den lockar att smakas på redan som ogräddad rekommenderas inte bilkörning direkt efter kakkaket!

Kaka

250 g rumsvarmt smör
4½ dl strösocker
4 ägg
8dl vetemjöl
3 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
½ tsk salt
1½ dl mjölk
1 dl calvados
Brödform, smörad och bröad

Glasyr

4 dl florsocker
½tsk röd hushållsfärg
6 tsk vatten
Dekoration
Grädde på sprayburk
Dekorationsgelé

Vispa smör och socker poröst, tillsätt äggen ett i taget. Blanda mjöl, vaniljsocker, salt och bakpulver i en separat skål och blanda sedan ihop den med äggsmeten. Smaksätt med calvados. Skeda över smeten i brödformen och grädda i 175 grader i ca 50-60 minuter. Ställ kakan att svalna.

Blanda ihop ingredienserna till glasyren till en slät massa. Skär sedan upp skivor av calvadoskakan och dekorera med glasyr. Låt stelna. Dekorera därefter bakelserna med hjälp av dekorationsgelé, till exempel med hjärtan eller kvinno-symbolen. Spraya en rand grädde runt kakan.



Kurs- nyhet

Skriva sitt liv



I varje människas liv finns värdefullt och svårt.

Ekenäsnejdens svenska församling erbjuder nu en unik möjlighet för män att skriva om sitt liv eller att bara våga börja fundera på sitt liv och att tillsammans dela vad man vill dela. Att minnas, aktualisera och teckna ner.

Kursen omfattar tio träffar under år 2015 och startar tisdagen den 20 januari kl. 16.00 i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1.

Kursdragare är kyrkoherde Anders Lindström och Ralf W. Saxén.

Ralf W. Saxén har skrivit sina memoarer och varit med och dragit en liknande kurs i Johannes församling i Helsingfors.

Närmare information och anmälning:

Khde Anders Lindström, tel. 0400-527488 eller per

e-post till anders.lindstrom@evl.fi

Anmälning senast 16 januari 2015.



FÖRSAMLING PÅ VÄG



EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING erbjuder en församlingsresa till trakterna av Strängnäs, Stockholm och Uppsala. Det blir besök på olika historiska platser där vi leds genom historien av lokala guider. Genom de olika besöken växer historien fram sakta men säkert och ger en god inblick i Sveriges dåtida historia samt möjlighet till egen inre vandring.

∴ Denna gång kommer trakten kring Stockholm och Uppsala att uppmärksammas. Stadshuset, slottet, Ridrarholms kyrka, Uppsala domkyrka och Strängnäs domkyrka m.fl. platser. Det exakta reseprogrammet är ännu inte fastslaget men det blir inte bara besök i gamla kyrkor, ruiner eller museer utan även tid för gemensamma måltider både på båt och på hotell samt även tid för egna strövtåg.

Resan är planerad till 13–17.5.2015. En tid då våren bryter fram och vi anar den annalkande sommaren. Välkommen med på en historisk och glad resa i västerled!

Pris per person: cirka 510 €

I priset ingår busstransfer (bussen är med under hela resan), båtresa Helsingfors-Stockholm-Helsingfors inkluderande A-hytter, 3 rätters middagar på båten, sjöfrukostar, hotellövernattningar samt middagar på hotellen. Möjlighet till enkelrum och enkelhytt mot extra avgift.

Information och bindande anmälan om deltagande i resan riktas till kyrkoherde Anders Lindström 0400-527488 senast 14.02.2015.

Citatet



”Jag längtar efter den gamla kyrkan på klippan som aldrig har sagt att en sak är bra därför att den är ny eller bra därför att den är gammal, utan tvärtom som sakrament har vinet som är som bäst när det är gammalt och brödet som är bäst när det är färskt.”

Sigrid Undset i ett brev till en väninna 2.9 1920
Nobelpriset i litteratur 1928

Sponsorerad prenumeration

KP
KYRKPRESSEN

Riktat till församlingsmedlemmar i EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING (på områdena Ekenäs, Snappertuna, Tenala och Bromarv)

Tidningen Kyrkpressen har meddelat att man inte längre säljer buntprenumerationer till församlingarna. Det innebär att ev.luth. församlingarna i Raseborg inte längre bekostar och lägger fram tidningen buntvis i butiker, kyrkor och församlingshus. Det nuvarande förbandet avslutas fr.o.m. februari 2015.

Organisationskommissionen för Ekenäsnejdens svenska församling har beslutat gå in för att erbjuda subventionerad prenumeration där medlemskåren kan prenumerera på KP till ett lägre pris. Nuvarande gängse prenumerationspris för privatpersoner är 65 €/år (2014). Det subventionerade priset är 50 € och församlingen bidrar således med 15 €/prenumeration.

Medlemmar som vill prenumerera på tidningen ges härmed möjlighet att meddela sitt intresse genom att fylla i och posta/lämna in denna kupong till pastorskansliet i Ekenäs, Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs senast 19.1.2015.

- Jag är intresserad av en subventionerad prenumeration på tidningen KYRKPRESSEN under ett år.** Prenumerationen inleds 1.2.2015 (eller senare under året i samband med att ev. pågående prenumeration avslutas).

Mitt subventionerade prenumerationspris är 50 €.

Släktnamn: _____ Alla förnamn: _____

Näradress: _____

Postnummer: _____ Postadress: _____ Föd.datum: _____

Mina adressuppgifter förmedlas till Kyrkpressen av hemförsamlingen. Jag förbinder mig att själv meddela om eventuell adressförändring till Kyrkpressen.

Fakturering sker genom delfaktura, som skickas ut till hushållen av Kyrkpressen.

Det går bra att skriva av kupongen om du inte vill klippa sönder tidningen.

HÖGST
EN SVARS-
KUPONG/
HUSHÅLL.

